

Waardevolle inzichten in De Schrift

Over de Bijbel/de Schrift; Gods geschreven woord

Versie 3-15



Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
De Bijbel.....	4
Aeonen/Eeuwigheid.....	7
Een onvergankelijk leven.....	9
Geloof.....	11
Van wie is jouw geloof?	11
Mate van geloof?	13
Voor altijd geloven?	14
Wat geloven we dan?	14
Waarom nog het evangelie verkondigen?	15
De kerk?	15
Geloof versus werken	17
Ont-moeten.....	18
Het verschil tussen bevrijding en vergeving van zonde.....	19
Eén GOD	20
Wie is God?.....	20
God = GOD (?).....	21
Gods plan	23
Rechtvaardigheid.....	23
Oordeel.....	24
Herstel	25
Waarom moest de Christus sterven?.....	27
Leven.....	28
Dood.....	28
De hel?	29
Het lijden in deze wereld.....	31
Het al in hem verzoend.....	33
Enkele teksten die direct of indirect verwijzen naar Gods plan en Zijn werkwijze	34
De wil van God	36
Maar hoe zit het dan met...?	37
God is het begin en het eind in absolute zin.....	37
Bijlage I <i>Tools</i> en boekentips	39
Bijlage II Overzicht van de Bijbelboeken	40
Bijlage III JHWH.....	41
Bijlage IV Kerk/Bijbel jargon.....	44

Inleiding

Voor wie?

Dit boekje is samengesteld voor iedereen die interesse heeft in Bijbelse thema's. Het motto:

Handelingen 17:11:

“Dezen nu waren edeler dan die in Tessalonica, die het woord met alle bereidwilligheid ontvangen, dag na dag vragend de Schriften onderzoekend of deze dingen zo mogen zijn.”

Met andere woorden iedereen die bereid is om stellingen te toetsen op basis van de Schrift, Gods geschreven woord.

Waarom?

Dé waarheid bestaat niet. Iedereen heeft een eigen interpretatie van de dingen die hij of zij waarneemt. Ergens een onafhankelijke kijk op hebben is helaas niet mogelijk al doen we nog zo ons best. Je neemt altijd je eigen opvattingen en inzichten mee en dat is juist mooi! Door vanuit verschillende invalshoeken naar zaken te kijken en open te staan voor andere overtuigingen kan je van elkaar leren en kunnen we samen dingen beter begrijpen. Dit geldt ook, of misschien wel in het bijzonder, voor De Schrift, Gods geschreven woord. Door onderzoek te doen en daarbij dichtbij de bron te blijven ben je in staat om zo dicht mogelijk bij dé waarheid te komen. De Bijbel laat ons hele mooie en bijzondere dingen zien over Dé GOD en Zijn plan. Tijd om dat zelf te ontdekken en Bijbelse waarheid en menselijke inlegging van elkaar proberen te scheiden. De oproep hierbij is; Toets alles zelf, houd de Bijbel erbij en onderzoek. Door zelf in Zijn woord aan het werk te gaan, komt Zijn woord tot leven, want alles waar je energie in steekt groeit!

NB Citaten uit de Bijbel komen van schriftwoord.nl, dit om zo dichtmogelijk bij de grondtekst te blijven. Uiteraard is ook schriftwoord.nl niet feilloos. Om nog dichterbij de grondtekst te komen verwijst ik naar "Bijlage I Tools en boekentips".

De Bijbel

De Bijbel is de vertaling van de Schriften, een verzameling van 70 boeken/brieven. Psalmen is een verzameling van vijf afzonderlijke boeken (zie onder ander de HSV) welke vaak geteld wordt als één. Hierdoor wordt vaak uitgegaan van 66. Hoe dan ook het is nogal veel leesvoer. We worden door de Bijbel niet zo zeer opgeroepen om het te lezen, maar vooral om het te bestuderen. Via de hierop volgende uiteenzetting wordt duidelijk dat wij, als niet-Israëlieten, mogen beginnen bij Paulus, onze leermeester, maar voordat we daaruit komen; een 'kleine' omzwerving:

De Bijbel leert ons dat wij, als dienaren van Christus, het beheer van de geheimenissen is toevertrouwd (1 Korintiërs 4:1-2).

>>> 1 Korintiërs 4:1-2: 1 Laat een mens ons zo rekenen, als assistenten van Christus en **beheerders van geheimen van God**. 2 Hier wordt het overigens gezocht in de beheerders: opdat iemand betrouwbaar gevonden zal worden.

De geheimenissen waar hiernaar wordt gerefereerd gaan over de Bijbelse waarheden zoals aan hen/ons geopenbaard. Een vereiste is dat wij hierbij betrouwbaar blijken. Maar hoe zouden we dan betrouwbaar moeten blijken ten aanzien van Gods Woord? Zoals met de meeste vragen die we onszelf stellen legt de Schrift zichzelf uit, in dit geval vinden we het antwoord in Titus 2:7 en 2 Timotheüs 2:15.

>>> Titus 2:6-8: 6 Roep op dezelfde wijze de jonge mannen op verstandig te zijn, 7 aangaande alles jezelf verschaffend als model van goede werken, in de onderwijzing met onvervalstheid, eerbaarheid, 8 met een gezond, onaanvechtbaar woord, opdat de tegengestelde verlegen gemaakt zal worden en niets slechts aangaande ons te zeggen heeft.

>>> 2 Timotheüs 2:15: 15 Beijver je jezelf welbeproefd te presenteren voor God, als een werker die zich niet hoeft te schamen, **het woord van de waarheid correct snijdend**.

Kanttekening: Heel kort over A.E. Knoch: A.E. Knoch (19 december 1874 - 28 maart 1965) was de auteur van talrijke theologische geschriften en een bijbel uitgever. Knoch richtte de Concordant Publishing Concern op en vertaalde de Concordant Version van de Bijbel.

Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch op dit gedeelte:

"Vertalers hebben grote problemen ondervonden met het weergeven van de zinsnede "juist snijden." Hoewel men verlangde de gebruikelijke weergave "recht verdelen" te verbeteren, hebben de Revisors het nogal losjes vertaald met "handling aright" – juist hanteren. Dit is erg vaag. De betekenis wordt duidelijk door de illustratie die volgt. Hymeneüs, de griekse god van het huwelijk en Filetus ontkenden de opstanding niet, zoals de Korinthiërs (1 Kor. 15:12), maar zij misplaatsten die. Ze plaatsten die in het verleden, terwijl het nog toekomstig was. Zo heeft alle waarheid haar juiste plaats, en zonder die plaats wordt waarheid zelf de meest

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

verraderlijke fout, omdat ze de steun van de Schrift schijnt te hebben. We moeten niet de
waarheid van de ene aion (Bijlage II Overzicht van de Bijbelboeken

Aeonen/Eeuwigheid) over zetten naar een andere, of van de ene bedeling naar een andere. We zouden waarheid over de Israëlstrijder van God bij hen moeten laten en die voor ons zou er niet mee vermengd moeten worden. Op geen enkele andere manier kunnen we echt waarheid hebben.”

In de meeste vertalingen zie je dat het gedeelte “het woord van de waarheid juist snijdend” niet goed uit de verf komt, niet alleen in de tijd van Knoch, maar ook in de huidige vertalingen. Wat wordt er dan met dat “juist snijden” bedoeld?

Knoch wijst er in zijn commentaar op dat Bijbelse periodes/bedelingen worden gecombineerd. Zaken die voor de ene periode van toepassing waren worden geplaatst in een andere periode. In de Bijbel zie je dat elke periode zijn eigen ‘bedeling’ heeft. Zo waren er voor Adam en Eva, die in het paradijs met God wandelde hele andere omgangsnormen dan voor de Israëlieten die leefde onder de wet van Mozes en dat was weer heel anders dan nu, waarin wij leven ná de kruisiging en opstanding van de Messias. Het is daarom belangrijk om alle schrift gedeelte goed in hun context te lezen.

Meerdere tijden, maar elke tijd heeft ook zijn bedeling. Een voorbeeld dat erg verbaasd is dat Jezus hier op aarde in de eerste plaats niet kwam voor de heidenen (de niet-jood/niet-Israëliet). Hij kwam eigenlijk helemaal niet voor ons. Uiteindelijk wel, maar zijn bediening hier op aarde was voor Israël:

>>> Mattheus 15:24: Hij nu, antwoordend, zei: "Ik werd niet afgevaardigd anders dan tot de verloren zijnde schapen van het huis van Israël!"

Jezus geeft hiermee zelf aan dat zijn bediening hier op aarde gericht was op Israël.

Maar wat is dan wel voor de niet-Israëliet? Paulus schrijft het volgende in 2 Timoteüs:

>>> 2 Timoteüs 3:16-17: Elk Geschrift is door God geïnspireerd en heeft ook baat voor onderwijzing, voor weerlegging, voor correctie en voor discipline, die in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens van God toegerust zal zijn, volkomen voorbereid zijnde, voor alle goed werk.

Echter, we kunnen niet zomaar alles op onszelf toepassen. En mogelijk vraag je je af waarom niet; De brief aan de Hebreëen is gericht aan; de Hebreëen (dat zijn de Israëlieten), Jakobus vangt aan met “aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn”. Met andere woorden; de Israëlieten.

Een ander voorbeeld; de wet is destijds gegeven, maar nu is het doel van de wet openbaar geworden. De wet is er niet om ons te onderwijzen; “Maar de wet kwam erbij binnen, opdat de misstap zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, is de genade uitermate overvloedig” (Romeinen 5:20). Romeinen 7:6 laat zien dat we ontslagen zijn van de wet, een hele nieuwe tijd dus, waar ook andere verhoudingen aan de orde zijn. Door de wet werd God's genade zichtbaar, de wet is vervuld. We mogen onze plek (leren) kennen door het recht snijden van Zijn Woord.

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

Paulus is de apostel der heidenen (niet-Israëlieten/niet-Joden):

>>> Romeinen 11:13 Maar tot jullie, de natiën, zeg ik: "**Zoveel als ik inderdaad afgevaardigde van natiën ben**, verheerlijk ik mijn bediening,

>>> Romeinen 15:16 tot in het mij dienstverrichter van Christus Jezus te zijn **tot in de natiën** een gewijde dienst verrichtend, het evangelie van God, opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden, geheiligd zijnde in heilige geest.

>>> Galaten 2:8-9: 8 want Die in Petrus rots tot in afvaardiging van de besnijdenis werkt, werkt ook in mij tot in de natiën, 9 en de genade kennend die mij gegeven wordt, gaven Jakobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren schijnen te zijn, mij en Barnabas de rechterhanden van gemeenschap, **opdat wij inderdaad gaan tot in de natiën, maar zij tot in de besnijdenis**,

>>> Efeziërs 3:1: Ter wille van dit ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus **ten behoeve van jullie, de natiën**,

>>> Efeziërs 3:8: Aan mij, de allergeeringste van alle heiligen, werd de genade gegeven **deze aan de natiën te evangeliseren**: de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus,

>>> 1 Timoteüs 2:7: waarin ik geplaatst werd als heraut en afgevaardigde - ik zeg waarheid en ik lieg niet, **leraar van de natiën**, in kennis en in waarheid.

Paulus is onze leermeester, door zijn onderwijs heen zouden wij de Bijbel moeten lezen en beoordelen wat voor ons is en wat niet.

Daarmee wordt de indeling van het NT heel overzichtelijk:

Het start bij de evangeliën aan de Joden (Mat. 15:24) / Geschiedenis: Jezus hier op aarde, gekruisigd/afgewezen en opgestaan! In Handelingen 1:6 leeft de Koninkrijkverwachting voor Israël nog volop (dat was het goede bericht (=evangelie) van Jezus hier op aarde). Verderop in Handelingen wordt het evangelie van het Koninkrijk van Israël opnieuw verworpen (hand. 7:54-60) (eerste keer had de kruisiging tot gevolg) en komt Paulus op het toneel. Aan het eind van Handelingen (28:25-28) wordt duidelijk dat Israël niet tot bekering zal komen. Het daarop volgende boek is Romeinen en vangt aan met: 1:1-6 "door Wie wij genade en afvaardiging in ontvangst namen, tot in gehoorzaamheid van geloof in alle natiën, ten behoeve van Zijn naam, 6 in Wie ook jullie geroepen van Jezus Christus zijn." Na de brieven van Paulus wordt Het Woord weer gericht aan de Joden/Israëlieten/Hebreeën.

De Bijbel: een verzameling boeken, waarvan de brieven van Paulus voor ons (niet-Joden) de belangrijkste zijn, Paulus geeft ons onderwijs en laat zien hoe we De schrift moeten lezen. Zie: Bijlage II Overzicht van de Bijbelboeken

Aeonen/Eeuwigheid

In het verlengde van de onderwijzing van Paulus is het belangrijk om alle Schriftgedeelte goed in hun context te lezen. Elke tijd heeft zijn eigen bedeling en regels. Dit wordt helder door in te zoomen op het woord "Eeuwigheid". In de grondtekst is er voor het woord eeuwigheid of tijdperk één woord: "aeonen" ons oud Nederlandse woord Aion komt hier vandaan. In onze vertalingen wordt het woord "aeonen" op verschillende manieren vertaald:

- 1 Korintiërs 2:7 vertaald met wereld
- 1 Korintiërs 10:11 einde der eeuwen
- Efeze 2:7 toekomstige eeuwen
- Hebr 1:2 "wereld gemaakt heeft" (Er staat; "de aions(de eeuwen/tijden) gemaakt heeft")
- Hebr 9:26 voleinding der eeuwen
- Hebr 11:3 niet de wereld is door Gods woord toeberaid maar de tijden (aions)

Met de wetenschap dat de betekenis van het woord 'eon' een tijdperk is, met een duidelijk begin en een einde, wordt het uit deze voorbeelden duidelijk dat er gesproken wordt over meervoud en voleinding, er kan dus geen sprake zijn van altoos durend.

Een ander voorbeeld waarbij het woord eon vertaald wordt met eeuwigheid vind je hier:

ΕΙΣ	ΤΟΥΣ	ΑΙΩΝΑΣ	ΤΩΝ	ΑΙΩΝΩΝ
eis	tous	aiōnas	tōn	aiōnōn
tot-in	de	aeonen	van-de	aeonen
<small>TOT-III vz1 G1519</small>	<small>DE / HET L_4nv mv m G3558</small>	<small>ON+INDIEN+ZUNDE, steeds-ZUNDE, seon zn; 4nv mv m G165</small>	<small>DE / HET L_2nv mv m G3588</small>	<small>ON+INDIEN+ZUNDE, steeds-ZUNDE, seon zn; 2nv mv m G165</small>

Hier staat het woord eon tweemaal, het zou dus moeten zijn: "eeuwen der eeuwen" of "tijden van de tijden", een overtreffende trap, maar geen enkelvoud in eindeloze tijdsvorm. Dit komt in het NT 19x voor, vooral in het boek Openbaring. Zie onderstaand overzicht:

- Galaten 1:5
- Filippenzen 4:20
- 1 Titus 1:17
- 2 Timoteüs4:18
- Hebr 13:21
- 1 Petrus 4:11 en 5:11
- Openbaring 1:6 / 1:18 / 4:9 / 5:13 / 5:14 / 7:12 / 11:15 / 14:11 / 15:7 / 19:3 / 20:10 / 22:5

Het is aan de hand van deze korte analyse (met behulp van de Interlinear Scripture Analyzer (ISA) software) al snel duidelijk dat er in de meeste Bijbelvertalingen wat inconsequent met dit begrip wordt omgegaan. Er zijn verschillende tijden, wat ook historisch gezien heel helder is aan te duiden. Er is zelfs een 'tijd der tijden' waar met name in Openbaring over gesproken wordt.

Zie ook: http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Sielaff/sielaff_keizer_aionen.htm

Een onvergankelijk leven

Het woord aion (Grieks) wordt in het Nederlands vaak vertaald met eeuwig, maar feitelijk betekent het "tijdperk". Een tijd met een begin en een eind (eeuw, aion, zie 2 Timotheus 1:9 spreekt over 'voor de tijden der eeuwen' en Hebrreeën 9:26 spreekt over de 'Voleinding van de eeuwen'). Aangezien de Bijbel in dit verband het begrip 'eeuwigheid' niet kent, kan de vraag opkomen of wij als mensen dan dus geen eeuwige bestemming hebben en zelfs of God dan niet eeuwig zou zijn.

De frase in Romeinen 16:26 "de eeuwige God", is letterlijk "de eeuwse God" of "God van de eeuwen", waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat God dus ook een einde zou hebben. Uit Genesis 1:14 blijkt dat het God zelf is die deze tijden, dagen en jaren heeft gemaakt, waaruit blijkt dat hij zelf boven de tijden verheven is en niet gebonden is aan tijd. Hoe zou Hij anders deze tijd gemaakt kunnen hebben? Waarmee vrij eenvoudig is aangetoond dat God wel degelijk eeuwig is.

De tekst in Romeinen 16:26 is dus letterlijk "God van de eeuwen", waarin aangegeven wordt dat Hij de maker en eigenaar is van de eeuwen en tijden, m.a.w. Hij is God van de eeuwen.

Maar als het 'traditionele' woord voor eeuwigheid in de Bijbel vertalingen niet eeuwig betekent, is er dan geen begrip voor eeuwigheid in de Bijbel?

Er wordt wel degelijk in de Schrift gesproken over eeuwigheid, maar hiervoor wordt het woord onvergankelijkheid gebruikt.

Onvergankelijk(e)

[Grieks: apthartou (-toi), engels: incorruptible, [Grieks: aptharsian, engels: incorruption]

Nederlands woordenboek:

1) Blijvend 2) Eeuwig 3) Eeuwig blijvend 4) Niet voorbijgaande 5) Onkreukbaar 6) Onvergangbaar 7) Onverwoestbaar 8) Onverwelkbaar 9) Onverderfelijk 10) Onsterfelijk 11) Voorgoed

Dit begrip komt meerdere keren voor in de Schrift, onder andere in onderstaande teksten:

>>> 1 Korinthe 15:50-54 50 En dit zeg ik met nadruk, broeders, dat vlees en bloed niet het koninkrijk van God als lotbezit ontvangen, en ook kan de vergankelijkheid niet de **onvergankelijkheid** als lotbezit ontvangen. 51 Neem waar, ik zeg jullie een geheim! Wij zullen inderdaad niet allen ter ruste gelegd worden, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in de knippering van het oog, in de laatste bazuinstoot. Want Hij zal de bazuin blazen en de doden zullen **onvergankelijk** gewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want het is voor dit vergankelijke bindend **onvergankelijkheid** aan te trekken en voor dit sterfelijke onsterfelijke aan te trekken. 54 En wanneer ook maar dit vergankelijke onvergankelijkheid zou aantrekken, en dit sterfelijke onsterfelijke zou

aantrekken, dan zal het woord waar worden dat is geschreven: "De dood werd opgeslokt tot in de overwinning."

>>>1 Timotheus 1:17 Aan de Koning nu van de aionen, aan de **onvergankelijke**, onzichtbare, alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen.

>>> 2 Timotheus 1:10 maar nu openbaar gemaakt wordend door het tevoorschijn komen van onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad, de dood buiten werking stellend, echter leven en **onvergankelijkheid** aan het licht brengend, door het evangelie.

God is een eeuwig en onvergankelijk God. Door de opstanding van Jezus Christus hebben wij ook deel gekregen aan het onvergankelijke leven. Degene die van Christus zijn zullen dit als eerste ontvangen bij Zijn terugkomst (1 Korinthe 15:23) De rest van de mensheid zal dit ontvangen bij de voleinding van de aionen, als Christus alle vijanden onder zijn voeten heeft onderworpen en als laatste vijand de dood heeft tenietgedaan (1 Korinthe 15:25-26). Als de dood is tenietgedaan, blijft er slechts onvergankelijk LEVEN over! Dit zal een leven zijn zonder vijandschap en heerschappij, waarin God zal zijn alles in allen (1 Korinthe 15:24-28). Dit is pas echt LEVEN!

Kortom:

Als er in de Nederlandse Bijbel vertalingen staat 'eeuwig leven', 'tot in alle eeuwigheid' of iets dergelijks heeft dit betrekking op het leven in de toekomstige aion(-en).

Als er staat "onvergankelijk leven" of "onvergankelijkheid" gaat dit over het echte eeuwige, onvergankelijke LEVEN!

www.goedbericht.nl maakt gebruik van het volgende overzicht om de verschillende tijden weer te geven:



Geloof

Er is een Bijbel, dat is een feit. Je kunt verschillende meningen over de Bijbel hebben: te kort, te lang, ingewikkeld, mooi, bijzonder, ... maar geloven is van een andere orde. Geloof is een tot feit verheven mening. Je hebt ergens een bepaald idee bij en je beschouwt dat idee als (DE) waarheid. Je gelooft dat de Bijbel Gods woord is, maar waarom?

Geloof volgens de Bijbel

In de Bijbel is ook een definitie opgenomen ten aanzien van geloof:

>>> Hebreëen 11:1: Geloof nu is de aanname van gehoopt wordende dingen, het tegenbewijs van het niet bekeken wordende.

In een andere vertaling iets duidelijker weergegeven: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Een bewijs van dingen die je niet kunt zien (waarnemen)... voor een gelovige een logisch of op z'n minst acceptabel argument, maar voor een ongelovige is het niets waard. Wij leven in een maatschappij die hoofdzakelijk wetenschappelijk wordt gedreven. In de wetenschap is de werkwijze als volgt; je neemt een stelling (een hypothese) en vervolgens doe je vanuit verschillend perspectief onderzoek of deze stelling klopt of niet. De 'waarheid' wordt dus altijd aangetoond met meervoudige bewijslast. Iets wat qua denkbeeld niet past bij het begrip 'geloof', waarbij je ergens op hoopt wat niet zichtbaar/aantoonbaar is.

Van wie is jouw geloof?

Veel gelovigen denken, ten onrechte, dat het geloof iets van henzelf is. Dat ze zelf een keuze gemaakt hebben en dat ze daarmee zelf de sleutel tot redding zijn. Wanneer je deze opvatting volgt zou je kunnen concluderen dat ze feitelijk zichzelf redden door de handreiking van Jezus aan te nemen. Jezus is in feite niet hun redder, Hij is 'slechts' de deur, en zouden zichzelf als de sleutel kunnen zien en door voor HEM te kiezen kunnen zij binnengaan. Maar is dat wat de Bijbel hierover zegt? De Bijbel spreekt duidelijk over de redding middels geloof. Dat je de handreiking aanneemt is een zegen, geen verdienste. De keuze die je maakt is door hem gegeven, zoals we bijvoorbeeld lezen in Efeze:

>>> Efeze 2:8-10: 8 Want in de genade zijn jullie geredden, door geloof, **en dit niet vanuit jullie zelf**; het is het naderingsgeschenk van God, 9 niet vanuit werken, opdat niemand zich zou beroemen. 10 Want wij zijn van Hem, een maaksel dat geschapen wordt in Christus Jezus voor goede werken die God van tevoren gereed maakt, opdat wij in hen zouden wandelen.

God laat niets aan het onzekere over dus ook niet wie er wel en niet gelooft. Geloof is daarmee een gave die je hebt gekregen en niet iets waarop je kunt roemen.

>>> Romeinen 4:1-3: 1 Wat zullen wij dan uitspreken? Dat Abraham, onze voorvader, overeenkomstig vlees heeft gevonden? 2 **Want indien Abraham gerechtvaardigd werd vanuit werken, dan heeft hij roem, maar niet naar God toe.** 3 Want wat zegt het Geschrift? "Abraham nu gelooft God en het wordt hem gerekend tot in rechtvaardigheid."

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

Voor Abraham is er geen roemen, het geloof is hem gegeven, als hij had kunnen kiezen had hij ook recht op roem, maar Paulus laat het tegendeel zien.

Wanneer je dit eenmaal ziet zal je ontdekken dat op talloze plekken in de Bijbel verwijzingen te vinden zijn waaruit blijkt dat God voor ons kiest en niet andersom, bijvoorbeeld hier:

>>> Romeinen 11:4-5 4 Maar wat zegt hem de kennisgeving? "**Ik liet voor Mijzelf** zeventuizend mannen na die de knie niet buigen voor de Baäl." 5 Zo is dan ook in de huidige periode, **overeenkomstig de uitverkiezing van de genade**, een overblijfsel geworden.

Waarom gelooft de één wel en ander niet? Waarom is het voor de één iets moois waar ze verder niets mee hebben of wat ze niet kunnen begrijpen en neemt een ander er aanstoot aan? Hoe zit dat volgens de Bijbel?

>>> Johannes 6:44 Niemand kan naar Mij toe komen, **in het geval niet de Vader**, Die Mij zendt, **hem zou trekken**. En Ik zal hem doen opstaan in de laatste dag.

>>> Johannes 6:64 Maar er zijn sommigen vanuit jullie die niet geloven. **Want Jezus had vanaf het begin waargenomen wie het zijn die niet geloven en wie het is die Hem zal overleveren.**

>>> Handelingen 13:48 Dit nu horend verheugden de natiën zich en verheerlijkten het woord van de Heer en zij geloven, **zovelen als verordend zijn tot aionisch leven.**

>>> Romeinen 8:30 **En wie Hij tevoren bestemt, dezen roept Hij ook, en wie Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook, en wie Hij rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij ook!**

>>> Romeinen 11:4 Maar wat zegt hem de kennisgeving? "**Ik liet voor Mijzelf** zeventuizend mannen na die de knie niet buigen voor de Baäl."

>>> Efeze 2:8 Want in de genade zijn jullie geredden, door geloof, **en dit niet vanuit jullie zelf**; het is het naderingsgeschenk van God,

>>> Romeinen 8:28-30 28 Wij nu hebben waargenomen dat voor hen die God liefhebben, God alle dingen meewerkt tot in het goede voor degenen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn, 29 omdat wie Hij tevoren kende, Hij ook tevoren bestemt gelijkvormigen te zijn van de afbeelding van Zijn Zoon, tot het Eerstgeborene te zijn onder vele broeders. 30 En wie Hij tevoren bestemt, dezen roept Hij ook, en wie Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook, en wie Hij rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij ook!

Hoewel bovenstaande voorbeelden al heel verhelderd zijn is de beste uitleg toch wel

>>> Romeinen 9:16-21. 16 **Dus dan is het niet afhankelijk van de willende**, noch van de rennende, maar van de Zich ontfermende God. 17 Want het Geschrift zegt tot de Farao: "Tot in dit wek Ik u uit, opdat Ik in u Mijn macht zou betonen en zodat Mijn naam afgekondigd

zou worden in de hele aarde." 18 **Dus dan: Hij ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.** 19 Jij zal dan tot mij uitspreken: "Waarom verwijt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn raadsbesluit weerstaan?" 20 O mens! Sterker nog! Wie ben jij, die tegenantwoord geeft aan God? Het gemodelleerde zal toch niet tot de modellerende uitspreken: "Waarom maak jij mij zo?" 21 **Of heeft de pottenbakker niet de autoriteit van het leem, om vanuit hetzelfde kneedsel het ene te maken dat inderdaad tot eervol voorwerp is en het andere tot in oneer?**

Wij hebben niet de bevoegdheid om een vraagteken te zetten achter het plan van God, we hebben het te accepteren. En dat is mooi en moeilijk tegelijk. Dit besef maakt je klein en nederig, maar laat tegelijkertijd ook zien hoe groot God werkelijk is.

Mate van geloof?

Soms hoor je de uitspraak dat iemand "groot geloof" heeft. Jezus sprak daar ook over in zijn bediening hier op aarde. Maar is groot geloof iets waar je voor kunt werken?

>>> Romeinen 12:3 Want ik zeg door de genade, die aan mij gegeven wordt, aan een ieder die onder jullie is, geen hogere gezindheid te hebben naast wat bindend is gezind te zijn, maar gezind te zijn tot in het verstandig zijn, iedereen, **zoals God toedeelt naar de maat van geloof.**

>>> 1 Korintiërs 2:5 opdat het geloof van jullie niet zal zijn in de wijsheid van mensen, **maar in de macht van God.**

Alle eer aan HEM! God voert Zijn plan uit. En wij zijn geen makke schapen die onder Zijn plan gebukt gaan. Wij mogen inzien, ontdekken en God danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft en nog steeds doet.

Geloof is niets anders dan een sterke overtuiging, en een overtuiging is geen keuze, je wordt overtuigd, dat is iets passiefs (verzet daarentegen verlangt uiteraard wel actie). Eenmaal overtuigd ga je er ook naar handelen. Wanneer je in het water valt word je nat, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen, je kunt het zelfs niet voorkomen. Paulus was onderweg om gelovigen te vervolgen, maar onderweg ontmoette hij Christus Jezus met als gevolg dat hij niet anders kon dan geloven. Hij was overtuigd en God vervolgde Zijn weg met hem (Handelingen 9).

In Romeinen 3 vers 20 t/m 28 zet Paulus het heel mooi uiteen:

- 20: De wet geeft kennis van zonde, geen rechtvaardigheid voor HEM
- 21: Gods gerechtigheid is geopenbaard. Buiten de wet om, de wet zelf en de profeten hebben hier al over gesproken.
- 22: Gerechtigheid wordt verkregen door geloof in Jezus Christus
- 23-28: er is geen roem voor ons, we kunnen onszelf niet rechtvaardigen, we kunnen alleen buiten de wet om gerechtvaardigd worden: door ZIJN geloof! Het is dus niet 'ons geloof' in de zin dat we ervoor kunnen kiezen of niet, het is ons geloof omdat we het ontvangen hebben (Efeze 1:8-10 "waartoe wij tevoren bestemd waren").

Voor altijd geloven?

>>> 1 Korintiërs 13:13: Maar nu blijft geloof, hoop, liefde **en van deze drie is de liefde de grotere.**

Waarom is de liefde de meeste van deze?

>>> 1 Korintiërs 13:8: **De liefde valt nooit uit.** En hetzij er profetieën zijn, zij zullen buiten werking gesteld worden, hetzij er talen zijn, zij zullen ophouden, hetzij er kennis is, zij zal buiten werking gesteld worden.

Wanneer Christus Jezus openbaar zal worden, zal hoop worden vervuld en geloof omgezet worden in bewijs. Geloof is een tijdelijk instrument, voor de tijd waarin we nu leven. Uiteindelijk zal iedereen geloven, omdat ze het met hun eigen ogen kunnen zien. Het is dan onomstotelijk vastgesteld en feitelijk is er dan geen sprake meer van geloof.

Wat geloven we dan?

>>> Efeze 1:7-14 : 7 in Wie wij de **verlossing hebben door Zijn bloed, het laten gaan van de misstappen overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade**, 8 welke Hij overvloedig in ons doet zijn, in alle wijsheid en verstandigheid 9 **aan ons het geheim bekend makend van Zijn wil**, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij Zich in Hem voornam, 10 tot het beheer van de volheid van de perioden, **om het al in de Christus samen te vatten**, zowel de dingen in de hemelen als de dingen op de aarde, 11 in Hem, in Wie ook wij door het lot te werpen werden toebedeeld, **tevorens bestemd wordend** overeenkomstig het voornemen van Die het al inwerkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 **opdat wij zijn tot lof van Zijn heerlijkheid**, wij die tevoren gehoopt hebben in de Christus, 13 in Wie ook jullie het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in Wie ook, gelovend, jullie verzegeld worden met de geest van de belofte, de heilige, 14 die onderpand is van ons lotbezit, tot verlossing van de verwerving, **tot lof van Zijn heerlijkheid.**

Samenvatting tot dusver:

- Wij zijn (het is volbracht!) vergeven van de overtredingen (letterlijk losgekoppeld van de overtredingen);
- Wij mogen het geheimenis van Zijn wil kennen, dat Hij alles onder Christus zal samen brengen;
- Wij zijn deel van het volk dat Hij Zich verworven heeft;
- De Schrift (de vertaling daarvan is de Bijbel) is het opgeschreven woord van God;
- Dat we leringen met betrekking tot geloofskwesties aan de Schrift kunnen/mogen/moeten toetsen, zoals de mensen te Berea dat deden (Handeling 17:10-11). Dat de Schrift de hoogste autoriteit is in deze periode van Gods plan en dat;
- Geloof een gave is (een cadeau dat je niet kunt en hoeft te verdienen), maar wel aanneemt;
- God DE ene God is, de plaats van ALLES, dat Hij Zijn schepping met zichzelf zal verzoenen (1 kor. 15:28). Dat Zijn liefde altijd groter is dan welk kwaad dan ook, zelfs groter dan de dood (1 kor. 15:26);

- God mensen uitkiest/overtuigt als instrumenten in Zijn plan. Dat die mensen mogen getuigen van Hem. Niet omdat het moet, maar omdat ze overtuigd zijn van het goede bericht (= evangelie). Op hun manier, op hun moment, gewoon zoals ze zijn en gewoon zoals God van hen houdt!

Waarom nog het evangelie verkondigen?

Wanneer mensen worden geconfronteerd met dit evangelie* (letterlijk; goede nieuws/bericht, een evangelie kan dus ook zijn; je bent genezen verklaart) wordt vaak de tegenwerping opgeworpen "waarom zouden we nog evangeliseren, (het goede nieuws verkondigen) als toch iedereen wordt gered?!"

*Dit evangelie: de stelling dat er één God is (JHWH) die ALLES in Zijn handen heeft, waar nooit iets misgaat. Die ene God heeft een Zoon (Christus Jezus) die voor alle mensen is gestorven én is opgestaan om zo nieuw leven aan het licht te brengen en redding voor iedereen, zonder uitzondering (alles op Zijn tijd).

De vraag is begrijpelijk, je zou kunnen beredeneren; kennelijk is alles al geregeld, dus wat maakt het uit wat ik nog doe? Maar aan de andere kant; je hebt een goed bericht! Goed nieuws deel je uiteraard omdat je anderen deelgenoot wilt maken van je blijdschap! In de hoop dat het bij sommigen gehoor zal vinden. We worden er niet voor niets toe aangemoedigd door Paulus.

>>> 1 Timotheüs 4:9-11: 9 Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, 10 want hiertoe zwoegen wij en worden wij gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, **Die redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.** 11 **Geef opdracht voor deze dingen en onderwijs ze!**

Waarom evangeliseren? Omdat God van sommigen de oren zal openen en zij deel zullen hebben aan het goede bericht en het leven van de toekomstige tijd. (De niet-gelovigen zullen daar geen deel vanuit maken en pas na die periode worden toegevoegd, zie hoofdstuk 'God's Plan')

De kerk?

Het is goed om als gelovigen bij elkaar te komen om Zijn woord te openen en dat met elkaar te delen. Samen kerk zijn zoals de Schrift dat onderwijst is wel iets anders dan de kerk zoals we deze vandaag de dag kennen, en de eeuwen die inmiddels achter ons liggen. Kerk komt van het woord *ekklesia*. Feitelijk is 'kerk' een klank vertaalwoord, het woord kerk bestond niet maar is vanuit de grondtekst ontstaan/bedacht, net als het woord evangelie. De oorspronkelijke betekenis van *ekklesia* is "uitgeroepen" en zo zou het feitelijk ook vertaald moeten worden. Het kan overigens een willekeurige groep zijn, zie

Handelingen 19:40-41. Vanuit de grondtekst vertaling is het verschil duidelijk zichtbaar, dit stukje komt uit Handelingen 19:39:

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

NBG51: 39 En indien jij nog iets meer te verlangen hebt, zal dit in de wettige volksvergadering worden beslist.

Hnd 19:39	ΕΙ ei indien	ΔΕ de echter	ΤΙ ti iets	ΠΕΡΙ peri aangaande	ΕΤΕΡΩΝ heterōn andere ^s -dingen	ΕΠΙΖΗΤΕΙΤΕ epizēteite jullie-zoeken-naar	ΕΝ en in	ΤΗ tē de	ΕΝΝΟΜΩ ennomō wettige
	INDIEN part voorvr G1487	ECHTER vgvr G1161	ENIGE, iemand, iets, van zekere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? V0 4nv ev o G5100	RONDOM, om, aangaande vzt G4012	VERSCHILLENDE, id. ander ^s bn 2nv mv o G2067	OP-ZOEKEN, zoeken-naar wb HO II act 2 mv G1934	IN vzt G1722	DE / HET L 3nv ev v G3588	IN-GEWET, wettig bn 3nv ev v G1772
	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ekklēsia uitgeroepen-vergadering	ΕΠΙΛΥΘΗΣΕΤΑΙ epiluthēsetai het-zal-uitgelegd-worden							
	UIT-GEROEPEN-heid, uitgeroepen-vergadering zn 3nv ev v G1577	OP-LOSMAKEN, uitleggen wb HO III pas 3 ev G1956							

En dit stukje komt uit Efeze 1:22:

NBG51: En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,

Εφ 1:22	ΚΑΙ kai en	ΠΑΝΤΑ panta alles	ΥΠΕΤΑΞΕΝ hupetaxen hij-onderschikt	ΥΠΟ hupo onder	ΤΟΥΣ tous de	ΠΟΔΑΣ podas voeten	ΑΥΤΟΥ autou van-hem	ΚΑΙ kai en	ΑΥΤΟΝ auton hem	ΕΔΩΚΕΝ edōken hij-geeft	ΚΕΦΑΛΗΝ kephalēn hoofd
	EN, ook vgvr G2532	ALLES, elk bn 4nv mv o G3956	ONDER-ZETTEN, onderschikken wb FE - act 3 ev G5293	ONDER vzt G5289	DE / HET L 4nv mv m G5888	VOET zn, 4nv mv m G4226	ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 2nv ev m G846	EN, ook vgvr G2532	ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 4nv ev m G846	GEVEN wb PV - act 3 ev G1326	HOOFD zn, 4nv ev v G2776
	ΥΠΕΡ huper boven	ΠΑΝΤΑ panta alles	ΤΗ tē aan-de	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ekklēsia uitgeroepen-vergadering							
	OP-ER, boven, ten-behove-van vzt G5228	ALLES, elk bn 4nv mv o G3956	DE / HET L 3nv ev v G3588	UIT-GEROEPEN-heid, uitgeroepen-vergadering zn 3nv ev v G1577							

Beide hetzelfde grond tekstuele woord en toch anders vertaald.

De kerken vandaag de dag zijn geïnstitutionaliseerd, maar in de dagen van Paulus was dat niet zo. De gemeente werd vaak aangesproken op basis van de plaats waar ze gevestigd was. Zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 1:2. Er werd geen voorganger/pastor/priester of een dergelijk iemand specifiek aangesproken, soms wel mensen die in dienst stonden van het goede bericht. De hiërarchie zoals die nu in de kerk aanwezig is was er toen in ieder geval niet. En waarom zou dat ook, want Christus is toch het hoofd van de gemeente/de ekklesia/de kerk?

>>> Efeze 4:15-16: 15 Maar waarachtig zijnde in liefde zouden wij groeien in Hem, de Alles, Die het hoofd is: Christus, 16 vanuit Wie heel het lichaam is, samen verbonden wordend en verenigd wordend door elke assimilatie van de verstrekking overeenkomstig de inwerking van de maat van ieders deel. De groei van het lichaam wordt gedaan tot opbouw van zichzelf in liefde.

>>> Efeze 5:23: want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook **Christus hoofd is van de ekklesia**. En Hij is Redder van het lichaam.

>>> Kolossenzen 1:17-20: 17 en Hij is vóór alles en het al staat samen in Hem. 18 **En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia**. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in álles eerste zal worden, 19 opdat heel de volheid er een behagen in heeft in Hem te wonen, 20 en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen.

>>> Kolossenzen 2:8-10: 8 Kijk uit dat er niemand zal zijn die jullie als buit wegvoert door de filosofie en de lege verleiding, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld, en niet overeenkomstig Christus, 9 want in Hem woont alle volheid van de Godheid op lichamelijke wijze. 10 **En jullie zijn vervuld in Hem Die het hoofd is van alle overheid en autoriteit,**

Christus is het hoofd, wij zijn de ekklesia/uitgeroepen/Zijn lichaam/gemeente/kerk. Hoe zit het dan met de hiërarchie? In de brief aan Titus geeft Paulus het nodige onderwijs op dit vlak. Laten we daar wat nader op inzoomen.

In het boek Titus zet Paulus zijn opdracht aan Titus helder uiteen. In de introductie geeft Paulus expliciet aan dat God Zijn plan voor de tijden heeft vastgelegd. En vervolgt hij in vers 5 met de aanleiding; Titus moest op Kreta blijven om op orde te brengen wat nog ontbrak. Hij zou van stad tot stad gaan om ouderlingen aan te stellen.

In Titus 1:6-9 en 2:2-10 wordt een reeks eigenschappen opgesomd waaraan deze ouderlingen moesten voldoen. Wat mij hierbij opvalt:

- 1) Er worden alleen ouderlingen aangesteld, er is geen sprake van heersende hiërarchie
- 2) De ouderlingen zijn opzieners/controleurs, ondersteunende rol (Titus 1:7)
- 3) Ze worden aangesteld om te bemoedigen (Titus 1:9)
- 4) Ze worden aangesteld om te onderwijzen (Titus 2:7-8)
- 5) Er wordt meteen in Titus 1 vers 5 gezegd "de man van één vrouw", waar komt dan het celibaat vandaan? In ieder geval niet bij Paulus, zie ook 1 Korinthe 7:7-9 waarin Paulus een pleidooi geeft voor het vrijgezel zijn, maar ook expliciet aangeeft dat het niet voor iedereen is weggelegd.

Je zou voorzichtig kunnen stellen dat 'de kerk' een besmet vertaalwoord is, waar mensen allerlei verschillende beelden bij hebben. Echter de Bijbel leert ons: God roept mensen bij elkaar (o.a. Efeze 1:3-10). Die mensen zijn bij elkaar de 'ekklesia', lees: de uitgeroepen, waarvan Christus Jezus het hoofd is en waarbij ouderlingen de rol hebben om te onderwijzen, te bemoedigen en de mensen bij de goede leer te houden. Dat is de toetssteen als het gaat om dergelijke onderwerpen.

Geloof versus werken

>>> Romeinen 9:31-33: 31 maar Israël, de wet van rechtvaardigheid najagende, haalt tot in wet van rechtvaardigheid niet in. 32 Waarom? **Omdat het niet vanuit geloof was, maar als vanuit werken van wet;** zij stoten zich aan de steen van de aanstoot, 33 zoals het is geschreven: "Neem waar, Ik plaats in Sion een steen van aanstoot en een rots van valstrik, en die in Hem gelooft zal niet te schande gemaakt worden."

In de voorgaande hoofdstukken werd duidelijk dat God het is die alles in Zijn handen heeft. Hij is het die de regie heeft en Hij is het die ons geloof geeft. En vanuit dat perspectief wordt duidelijk dat het dus niet om ons gaat en onze werken, maar om Hem en Zijn werk. Het "Gij

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

zult”(uit de 10-geboden) is dan ook geen opdracht maar een belofte (zie ook Jeremia 31:33 Want dit is het verbond dat Ik na deze dagen zal snijden met het huis van Israël, zegt JAHWEH met nadruk. Ik geef Mijn wet in hun binnenste en op hun hart zal Ik haar schrijven. En Ik zal voor hen tot Elohim worden en zij zullen voor Mij tot volk zijn).

Ont-moeten

Een woordspeling met dank aan André Piet. Deze knipoog is interessant omdat in veel bijbelvertalingen op de meest uiteenlopende plekken het woord “moeten” ineens wordt toegevoegd aan je vertaling. Over het algemeen geldt; hoe moderner de vertaling hoe vaker het woord moeten is toegevoegd. Dus voor de onderzoekende lezers: mocht je ergens “moeten” tegenkomen, kijk dan eerst even op: www.scripture4all.org of www.schriftwoord.nl.

Er is een verschil tussen iets ‘moeten’ en iets ‘doen’. ‘Moeten’ komen we in het nieuwe testament niet veel tegen, maar we worden wel met regelmaat aangemoedigd om dingen te doen (of juist niet te doen). Maar realiseer je wie er aan het roer staat en durf daarop te vertrouwen:

>>> Filippenzen 2:13: Want God is het Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagen.

Dat is wat Paulus onder andere hier aan het licht brengt:

>>> Romeinen 9:16: Dus dan is het niet afhankelijk van de willende, noch van de rennende, maar van de Zich ontfermende God.

Ga daarom altijd eerst terug naar je geloof en handel niet zomaar uit goede bedoelingen om er bewust of onbewust beter van te worden.

Wat 'mag' wel en wat 'mag' niet?

>>> 1 Korinthiers 10:23: Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Paulus laat ons zien hoe eenvoudig het evangelie is. Het gaat om je hart gesteldheid, alles is geoorloofd, maar daar gaat het niet om! Bouwt het op ja of nee? Dat is de legitieme vraag. Een mooie ontdekking over hoe eenvoudig Zijn woord soms kan zijn.

De innerlijke strijd van een gelovige?

Wanneer je continu bezig bent met datgene wat je niet wilt, is dat uiteindelijk ook hetgeen wat je continu bezighoudt. Denk niet aan een roze olifant. Bij het lezen of horen van die woorden moeten je hersenen eerst het beeld maken om te kunnen begrijpen wat je leest. Zo werkt het ook met zonde. Wanneer je vrij bent van de zonde (er los van bent) is dat niet meer hetgeen waar je steeds mee bezig bent.

>>> 1 Korinthe 15:56-57: 56 De stekel nu van de dood is de zonde en de macht van de zonde is de wet. 57 Maar dank aan God, aan Die aan ons de overwinning geeft door onze Heer, Jezus Christus.

>>> Romeinen 8:2 Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou vrij vanaf de wet van de zonde en van de dood.

De wet legt steeds de aandacht op wat niet mag, waardoor het de aandacht steeds brengt bij de dingen waar je niet mee bezig wilt zijn. Maar door er steeds mee bezig te zijn bekrachtig je de wet en blijft de nadruk liggen op de dingen die we niet goed doen en/of niet mogen. Het goede nieuws is dat we daar nu juist vrij van zijn en we onze aandacht mogen vestigen op het leven dat God ons in Christus gegeven heeft.

Het verschil tussen bevrijding en vergeving van zonde

Door de betekenis erbij te zetten wordt duidelijk dat het over een ander concept gaat:

Vergeving: "Het iemand niet (meer) kwalijk nemen van iets."

Bevrijding: "Het vrij maken van mensen die gevangen gehouden of onderdrukt worden."

Het één gaat over schuld, schuld die niet meer wordt aangerekend. Het ander gaat over gevangenschap, gevangenschap waar je uit bevrijdt, van losgemaakt, kan worden.

In veel vertalingen wordt het woord "aphesin" vertaald met "zonde". Volgens de Greek Word Study Tool (terug te vinden via Google) betekent het woord "aphesin" letterlijk "loslaten" of "bevrijding". Dat zet de hele context toch in een ander daglicht je kunt in onderstaande teksten "laten gaan" ook lezen als "bevrijding":

>>> Mattheüs 26:28: want dit is Mijn bloed van het nieuwe verbond, het aangaande velen vergoten wordend, tot in het **laten gaan** [bevrijding] van zonden.

>>> Markus 1:4: was van Johannes, dopend in de woestijn en proclamerend de doop van bezinning tot **laten gaan** [bevrijding] van zonden.

>>> Markus 3:29: maar wie tegen de heilige geest zou lasteren, hij heeft niet het **laten gaan** [bevrijding] tot in de aion, maar hij is gedoemd vanwege de aionische zondige daad,"

>>> Lukas 3:3: En hij kwam tot in heel de omliggende streek van de Jordaan, een doop proclamerend van bezinning, tot het **laten gaan** [bevrijding] van zonden,

>>> Lukas 4:18: "De geest van de Heer is op Mij. Daarom zalft Hij Mij om het evangelie te brengen aan armen. Hij heeft Mij afgevaardigd om van die verbrijzeld zijn het hart gezond te maken, het laten gaan te proclameren aan krijgsgevangenen en aan blinden hersteld gezichtsvermogen, om die onderdrukt zijn af te vaardigen in het **laten gaan** [bevrijding],

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

>>> Lukas24:47: En in Zijn naam zal bezinning geproclameerd worden tot het **laten gaan** [bevrijding] van zonden, tot in alle natiën, beginnend vanaf Jeruzalem.

>>> Handelingen 2:38: En Petrus zegt met nadruk tot hen: "Bezin je en laat hem gedoopt worden, ieder van jullie, op de naam van Jezus Christus, tot het **laten gaan** [bevrijding] van jullie zonden en jullie zullen het geschenk van de heilige geest in ontvangst nemen,

>>> Handelingen 5:31: Deze Initiatiefnemer en Redder verhoogt God naar Zijn rechterhand, om aan Israël bezinning te geven en het **laten gaan** [bevrijding] van zonden.

>>> Handelingen 10:43: Aangaande Deze geven al de profeten getuigenis. Ieder die in Hem gelooft zal door Zijn naam het **laten gaan** [bevrijding] van zonden in ontvangst nemen."

>>> Handelingen 26:18: om hun ogen te openen, hen om te keren vanaf de duisternis in het licht en van de autoriteit van Satan naar God, opdat zij het **laten gaan** [bevrijding] van zonden in ontvangst nemen en een lot in die geheiligd zijn in het geloof in Mij.

>>> Efeze 1:7-10: 7 in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, het **laten gaan** [de bevrijding] van de misstappen overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 welke Hij overvloedig in ons doet zijn, in alle wijsheid en verstandigheid aan ons het geheim bekend makend van Zijn wil, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij Zich in Hem voornam, 10 tot het beheer van de volheid van de perioden, om het al in de Christus samen te vatten, zowel de dingen in de hemelen als de dingen op de aarde,

>>> Kolossenzen 1:14 14 in Wie wij de verlossing hebben, het **laten gaan** [bevrijding] van de zonden,

Bij het stuk van Efeze is vers 9 t/m 10 ook toegevoegd omdat het zo mooi laat zien dat er een mysterie wordt onthuld, dat we mogen weten dat we in deze vrijheid mogen leven - in Zijn voornemen! Wij mogen al leven in deze wetenschap, dat is ons voorrecht, wat een genade!

Eén GOD

Wie is God?

Wie is toch die God waarin wij geloven? Allereerst heeft Hij aan ons Zijn naam bekend gemaakt: De Hebreeuwse lettercombinatie יהוה (jod-hee-vav-hee (JHWH of JHVH)) is in de Hebreeuwse Bijbel de Naam van God.

>>> Exodus 3:15: En Elohim zegt verder tot Mozes: "Zo zeg jij tot de zonen van Israël: '**JAHWEH**, Elohim van jullie vaders, Elohim van Abraham, Elohim van Isaäk en Elohim van Jakob, Hij zendt mij tot jullie. **Dit is Mijn Naam voor de aion en dit is Mijn gedachtenis voor generatie na generatie.**'

De Jehovagetuigen hebben er enkele klinkers aan toegevoegd in de vertaling, maar dat is niet zoals het geschreven staat. JHWH zou de juiste benaming zijn, vertaald naar het Nederlands en fonetisch kom je dan op: jé-ha-wé-ha. In de Engelse woord-voor-woord-vertaling gebruiken ze "Yahweh", volgens wiki zou het jod-hee-vav-hee zijn. Het is lastig te bepalen wat juist is omdat de Israëlieten, die Zijn naam gekregen hebben, Zijn naam niet durven uit te spreken (op basis van hun eigen overleveringen). De exacte uitspraak is daarmee verloren gegaan.

JHWH is dus onze God, zo mogen wij hem aanroepen! Maar wie is dan JHWH?

In het nieuwe testament wordt gesproken over een beeld van God. In de grondtekst vind je daar het woord eikOn, waar je al snel ons woord icoon in herkent. Waarbij een icoon een uitbeelding is van hetgeen het representeert.

>>> 2 Korintiërs 4:4 ... van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die afbeelding is van God, ...

>>> Kolossenzen 1 :15 **Die de afbeelding is van de onzichtbare God**, Eerstgeborene van heel de schepping.

Als Christus Jezus het beeld is van JHWH, wat zegt dat dan over JHWH? Jezus genas mensen, zette zich af tegen de Schriftgeleerden die hoogdravend waren, Hij zette dingen duidelijk in perspectief ("wie zonder zonde is werpe de eerste steen" Johannes 8:7). Hij was zelf uiterst nederig, zo nederig dat Hij Zijn eigen kruis droeg (we hebben het hier over de Zoon van God, die Zijn eigen kruis droeg!), die aan het kruis ging en een uiterst pijnlijke dood stierf uit liefde voor de mensheid. Door Zijn opstandig bracht Hij onvergankelijk leven aan het licht voor een ieder die gelooft.

Er zou een hele uiteenzetting geven kunnen worden van alle dingen die Jezus deed, maar neem de uitdaging aan om de evangeliën te lezen met dit gegeven in het achterhoofd: Wat zegt het handelen van Jezus over JHWH?

Dat laat naast Zijn liefdevolle, zorgzame karakter ook veel zien over de geheimen waarin Hij sprak. Jezus gebruikte bijvoorbeeld beeldspraak, zodat ze Hem NIET begrepen, zie bijvoorbeeld Mattheüs 13:11. Dat is veelzeggend: alles is bedoeld om openbaar te worden, maar ALLES op ZIJN tijd.

God = GOD (?)

JHWH geeft talloze keren in de Bijbel aan dat HIJ de enige God is, zie ook Bijlage III
JHWH

Dat is alvast een duidelijke aanwijzing om aan te nemen dat dat een belangrijk gegeven is.

>>> 1 Korinthe 8:5-7 5 Want ook wanneer er namelijk zijn die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, net zoals er vele goden en vele heren zijn, 6 **er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.** 7 **Maar niet in allen is de kennis**, maar sommigen zijn tot op dit moment in de traditie van de afgod en eten het als afgodenoffer; hun geweten, zwak zijnde, wordt bezoedeld.

Hoe belangrijk dit onderwerp is, verschilt erg van persoon tot persoon en heeft ook veel te maken met je achtergrond. De één denkt misschien: "Wat maakt het uit? Eén God die bestaat uit de zoon, heilige geest en God zelf; hoe je het noemt maakt toch niet uit?" En er zijn ook geloofsstromingen binnen het Christendom die op basis van hun eigen overleveringen vaststellen dat je een gelovige kunt herkennen aan de erkenning van de leer van drie-eenheid. Bijzonder want strikt genomen leert de Bijbel ons de drie-eenheid niet, met andere woorden het is on-Bijbels begrip. Wat ook je uitgangspunt is; het belangrijkste is om zelf naar de Schrift te gaan en na te gaan of het klopt (Handelingen 17:11).

GOD = GOD, dat is een belangrijk uitgangspunt, want als er meerdere goden in God zouden zijn (JHWH, Zijn Geest en Jezus Christus): wie heeft dan het laatste woord? Met andere woorden: als er meerdere goden zijn in één is er dus niet één DE echte GOD. Gaat het hier om eenheid of samenwerking? Er is wel eenheid in samenwerking maar ze staan niet op gelijke voet. Er is maar één dé God. Er zijn wel meerdere goden zoals 1 Korinthe ons laat zien, maar er is maar één God de Vader, JHWH:

>>> 1 Korinthe 8:5-6 Want ook wanneer er namelijk zijn die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, net zoals er vele goden en vele heren zijn, 6 er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.

Laten we daarom inzoomen op het begrip 'god', wat letterlijk "Plaatsers" of "Beschikkers" betekent. En in die context zijn er meerdere goden, voor een bepaalde plaats en tijd, geplaatst door dé Plaatsers der plaatsers JHWH. Laten we er een aantal behandelen:

>>> Hebr. 1:8 maar naar de Zoon toe: "Uw troon, o God, is tot in de eeuwen van de eeuwen (de tijd der tijden), en de scepter van de rechtvaardigheid is scepter van Uw koninkrijk."

>>> Joh. 20:28 Tomas antwoordde en zei tot Hem (Jezus): "Mijn Heer en mijn God!"

>>> 1 Joh. 5:20 Maar wij hebben waargenomen dat de Zoon van God arriveerde en aan ons een denkwijze gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen. En wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwenlange leven.

Jezus toch God? Dat klopt, in deze context is Jezus God. Beschikker in die tijd en periode, totdat:

>>> 1 Korinthe 15:28 En wanneer ook aan Hem (Jezus) het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God, zal zijn alles in allen.

In onderstaand Schrift gedeelte zien we een vergelijkbaar voorbeeld maar dan van de boze:

>>> 2 Korinthe 4:3-4 En indien nu ons evangelie bedekt is, is het bedekt in die verloren gaan, in wie de god van deze eeuwen de gedachten van die niet geloven verblindt, zodat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die afbeelding is van God, de Onzichtbare, hen niet bestraalt.

In Johannes worden mensen goden genoemd en in Filippenzen lezen we dat de buik een god genoemd wordt. Lees daarom zaken goed in de context en met het juiste begrip voor ogen om misverstanden te voorkomen:

>>> Johannes 10:34-35 Jezus antwoordde hen: "Is er niet in jullie wet geschreven: 'Ik zeg, jullie zijn goden! Indien Hij zei dat dezen goden waren tot wie het woord van God kwam (en het Geschrift kan niet ontbonden worden)'"

>>> Filip. 3:19 van wie het einde ondergang is, van wie de god de buikholte is en de heerlijkheid in hun schande is, degenen die op aardse dingen gezind zijn.

JHWH heeft een plan, een plan waarin Zijn Zoon, Christus Jezus, en Zijn Geest een rol hebben. Jezus is bovenal Gods Zoon, hierbij een kleine selectie van schrift gedeelte waar we dit terug vinden: Markus 1:1, Markus 9:7, Joh 3:18, Joh 5:25, Rom 1:4, Rom 1:9, Rom 5:10, Rom 8:29, Rom 8:32, 1 Kor 1:9, Gal 2:20, Gal 4:6, Efeze 4:13, Col 1:13, 1 Joh 1:3, 1 Joh 1:7, 1 Joh 3:23, 1 Joh 5:9-10, 1 Joh 5:13, 2 Joh 1:3.

In Galaten 4:4 lees je dat God Zijn Zoon uitzond toen 'de volheid van de tijd gekomen was'. Met andere woorden God heeft de regie en is dus dé God. De rollen zijn overduidelijk, GOD = GOD en Hij plaatst; zendt Zijn Zoon en Zijn Geest. Christus Jezus is het hoofd van de gemeente; Efeze 5:24, Kol. 1:18-24. Zijn Geest getuigt daarvan in ons; Romeinen 8:16: De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Gods plan

God wordt meteen aan het begin van de Bijbel geïntroduceerd als DE schepper (Genesis 1:1). God is verantwoordelijk voor deze schepping. En God heeft ook een doel met deze schepping. Maar wat is Zijn plan? Om bij de hoofdlijnen uit te komen maken we een ruime omweg langs enkele belangrijke thema's. Door de verschillende onderwerpen vanuit Bijbels perspectief te bekijken wordt de rode draad steeds beter zichtbaar.

Rechtvaardigheid

JHWH wordt veelal gezien als een God van rechtvaardigheid en van oordeel. Rechtvaardigheid heeft bij JHWH alleen een andere betekenis dan bij ons westerlingen:

>>> Romeinen 4:3 Want wat zegt het Geschrift? "Abraham nu gelooft God en het wordt hem gerekend tot in rechtvaardigheid."

Gerechtigheid is dus geen vergelding zoals wij dat kennen, gerechtigheid is HEM geloven, JHWH eren als DE GOD, dat rekent Hij als gerechtigheid (2 Timoteüs 4:8). Dat is eigenlijk ook logisch als je weet dat wij de wet niet kunnen vervullen. Want wij kunnen geen gerechtigheid bewerken bij God, Hij rechtvaardigt op basis van geloof, geloof dat HIJ geeft. Het is een status die je ontvangt als resultaat van het geloof dat je ontvangen hebt.

>>> Galaten 2:21 Ik wijs de genade van God niet af, **want indien er door wet rechtvaardigheid is, stierf Christus dus zonder reden.**

>>> Galaten 3:11-13 11 **en dat door de wet niemand wordt gerechtvaardigd bij God is duidelijk, omdat de rechtvaardige vanuit geloof zal leven.** 12 Maar de wet is niet vanuit geloof, maar die deze doet zal er in leven. 13 Christus koopt ons uit vanuit de vloek van de wet, ten behoeve van ons een vloek wordend, want het is geschreven: "Vervloekt is elke die gehangen wordt op een hout,"

Hier wordt ook meteen duidelijk waarom Christus Jezus aan het kruis gegaan is: niet om de vergelding van de zonde van de mens, maar opdat Hij de vloek van de wet doorbroken heeft en door Zijn plan het geloof tot ons is gekomen. Zie ook:

>>> Romeinen 4:13-17 13 Want niet door wet is de belofte aan Abraham, of aan Zijn Zaad, dat hij lotbezitter van de wereld zal zijn, maar door rechtvaardigheid van geloof. 14 Want indien die vanuit de wet lotbezitters zijn, dan is het geloof leeg gemaakt en is de belofte buiten werking gesteld, 15 **want de wet bewerkt verontwaardiging. Waar nu geen wet is, daar is ook geen overtreding.** 16 **Vanwege dit is het vanuit geloof,** opdat het overeenkomstig is met genade, dat de belofte bevestigd wordt voor ál het zaad, niet alleen voor degene vanuit de wet, maar ook voor degene vanuit het geloof van Abraham, die vader is van ons allen, 17 zoals het is geschreven: "Tot vader van vele natiën heb Ik jou geplaatst," ten aanschouwen waarvan hij God gelooft*, Die de doden levend maakt en de niet zijnde dingen als zijnde roept,

>>> Galaten 3:19-22 19 **Wat is dan de wet? Terwille van de overtredingen werd ze toegevoegd,** totdat ook maar het Zaad zal komen aan wie Hij heeft beloofd, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. 20 Maar de middelaar is niet van één, maar God is één. 21 Is de wet dan tegen de beloften van God? Moge het niet gebeuren! Want indien een wet werd gegeven die werkelijk levend kan maken, dan was er ooit rechtvaardigheid vanuit de wet. 22 Maar het Geschrift sluit het al samen op onder zonde, opdat de belofte vanuit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan die geloven.

Paulus gebruikt lastige zinnen met veel woorden. Maar het komt hier op neer: de wet kan niet door mensen vervuld worden en dus niet tot gerechtigheid leiden. Geloof is de sleutel tot gerechtigheid.

Oordeel

Het meest bekende oordeel uit de Bijbel is vrijwel zeker "Sodom en Gomorra".

>>> Judas 1:7: zoals Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, op gelijke wijze als dezen uitzonderlijk ontucht plegend en achter andersoortig vlees aan wegkomend, voor ons liggen als toonbeeld, de gerechtigheid ondergaande van aionisch vuur.

God heeft Zijn oordeel uitgesproken en de stad ging ten onder. Een opmerkelijk aspect is dat Israël, Gods eigen volk, er in Gods ogen erger aan toe was:

>>> Ezechiël 16:46-52 46 En jouw grote zus was Samaria, zij en haar dochters, die verblijven aan jouw linkerkant, en jouw zuster, kleiner dan jij, verblijft aan jouw rechterkant; Sodom en haar dochters. 47 Wandelde jij niet naar hun wegen en naar haar gruwelen deed jij een weinig? Walgelijk! **En jij was verderfelijker dan zij op al jouw wegen!** 48 Zo waar Ik leef, is

de verzekering van mijn Heer JAHWEH, indien Sodom, jouw zuster, zij en haar dochters, deed zoals jij deed, jij en jouw dochters! 49 Zie!, dit was de verdorvenheid van Sodom, jouw zuster! Praal, verzadiging van brood en stil gemak werd het voor haar en voor haar dochters, maar de hand van de nederige en de behoeftige hield zij niet vast. 50 Maar zij waren hoogmoedig en zij deden een gruwel voor Mijn aangezicht. En Ik nam ze weg toen Ik ze zag. 51 En Samaria? Naar de helft van jouw zonden zondigde zij niet. En jij deed jouw gruwelen toenemen, meer dan de hunne. En jij rechtvaardigde al jouw zusters door al jouw gruwelen die jij deed. 52 Ook jij, draag jouw verwarring die jij bemiddelde voor jouw zusters, door jouw zonden die jij voor hen gruwde. **Zij zijn rechtvaardiger dan jij.** En ook: Wees beschaamd en draag jouw verwarring bij jouw rechtvaardigen van jouw zusters.

Hier wordt nogal heftig uitgehaald naar Israël! Maar daar blijft het niet bij:

>>> Ezechiël 16:53-55 53 **Maar Ik draai hun gevangenschap terug, de gevangenschap van Sodom en haar dochters, en de gevangenschap van Samaria en haar dochters en de gevangenschap van jouw gevangenen in hun midden,** 54 zodat jij jouw verwarring zal dragen en jij verward wordt bij al wat jij doet, wanneer jij hen troost. 55 En jouw zuster **Sodom en haar dochters, zij zullen terugkeren naar hun vroegere toestand, en Samaria en haar dochters, zij zullen terugkeren naar hun vroegere toestand. En jij en jouw dochters, jullie zullen terugkeren naar jullie vroegere toestand.**

Dit is tot op de dag van vandaag nog niet aan de orde, maar God belooft herstel! Het oordeel heeft dus een functie, zelfs het oordeel van Sodom en Gomorra! Het is niet "eeuwig" in de context van *altijd durend*, zoals vaak gesteld wordt. Het is eerder "eeuwig" in de context van *heel lang* of eeus (voor de bestemde periode/tijden/eeuwen).

Herstel

We lazen al dat er voor Sodom en Gomorra herstel zal komen in Ezechiël 16:53, maar het is een thema dat veel vaker terugkomt in de Bijbel. Hierbij een greep aan teksten die daarover gaan:

>>> Psalm 30:5: **Want een moment duurt Zijn boosheid, maar een leven lang Zijn welbehagen.** In de avond overnacht het huilen, maar in de ochtend is er gejubel.

>>> Psalm 103:8-13: 8 Mededogend en genadig is JAHWEH, langzaam van boosheid en veel in vriendelijkheid. 9 Hij zal niet tot bestendigheid twisten en Hij zal niet voor de aion wrevel koesteren. 10 Hij deed ons niet naar onze zonden en Hij vergold ons niet naar onze verdorvenheden. 11 Want zoals de hemelen verheven zijn boven de aarde, zo is Zijn vriendelijkheid machtig over die Hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is vanaf het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons zijn. 13 **Zoals een vader mededogen heeft met zijn zonen, zo heeft JAHWEH mededogen met die Hem vrezen.**

>>> Klaagliederen 3:31-33 31 Want mijn Heer verwerpt niet voor de aion. 32 Want ook al benauwt Hij, toch heeft Hij mededogen naar de overvloed van Zijn vriendelijkheid. 33 Want Hij vernedert niet, noch benauwt Hij de zonen van de mensheid, vanuit Zijn hart.

Oordeel is een gericht, een gericht met een doel, God zet dingen recht, zoals je bij goed vaderschap mag verwachten. Als vader is het niet fijn om je kinderen terecht te moeten wijzen en dat is kennelijk voor God niet anders. Dat God zich als Vader laat zien is duidelijk zichtbaar in Bijlage III JHWH.

Het is mooi om te weten dat op een dag we HEM allemaal zullen vrezen, wanneer elke tong zal belijden dat Hij Heer is (Jesaja 45:23, Romeinen 14:11 & Filippenzen 2:11).

Tong is van binnenuit. Het woord voor 'belijden' in Romeinen 14:11 & Filippenzen 2:11 (exomolog) duidt overal waar het in het NT gebruikt wordt, op een uitroep of instemming vanuit iemands innerlijke overtuiging: Matteüs 11:25, Lukas 10:21, Romeinen 15:9*. Lippen spreken van oppervlakkigheid: "dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij"; Matteüs 15:8

*

Rom 15:9	ΤΑ ta de	ΔΕ de echter	ΕΘΝΗ ethnē natiën	ΥΠΕΡ huper ten-behoefte-van	ΕΛΕΟΥΣ eleous ontferming	ΔΟΣΑΙ doxasai te-verheerlijken	ΤΟΝ ton de	ΘΕΟΝ theon God	ΚΑΘΩΣ kathōs zo-als	ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ gegraptai het-is-geschreven		
	DE / HET L_1nv mv o G3588	ECHTER vgw G1181	NATIE zn; 1nv mv o G1484	OVER, boven, ten-behoeve-van vzt G5228	ONTFERMING zn; 2nv ev o G1656	TOESCHIKEN-maken, verheerlijken wo FE – act G1392	DE / HET L_4nv ev m G3588	PLAATSer, God zn; 4nv ev m bijw G2316	NEERWAARTS-ALS, zo-als G2531	SCHRIJVEN wa HV II mid 3 ev G1125		
	ΔΙΑ dia vanwege	ΤΟΥΤΟ touto dit	ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ exomologēsomai ik-zal-toejuichen			ΟΙ soi jou	ΕΝ en in	ΕΘΝΕΣΙΝ ethnesin natiën	ΚΑΙ kai en	ΤΩ tō voor-de	ΟΝΟΜΑΤΙ onomati naam	ΟΥ sou van-jou
	DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223	DE-ZELF, deze, dit va 4nv ev o G5124	UIT-GELUKEND-LEGGEN, UIT-GELUKEND-zeggen, openlijk-belijden, toejuichen, instemmen wa HO III mid 1 ev G1843			JIJ, JIJ vp 2 3nv ev G4671	IN vzt G1722	NATIE zn; 3nv mv o G1484	EN, ook vgw G2532	DE / HET L_3nv ev o G3588	NAAM zn; 3nv ev o G3686	JIJ, JIJ vp 2 2nv ev G4675

>>> Romeinen 5:18-21 18 Dus dan, zoals het door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad tot in alle mensen tot rechtvaardiging van leven. 19 Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. 20 Maar de wet kwam erbij binnen, opdat de misstap zou toenemen. **Waar echter de zonde toeneemt, is de genade uitermate overvloedig, 21 opdat zoals de zonde koning is in de dood, zo ook de genade koning zou zijn door rechtvaardigheid, tot in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.**

Romeinen 5; Prachtig, en het stuk daarvoor is ook zo prachtig, vers 15: "Maar het is niet: zoals de misstap, zo ook de genadegave. Want indien door de misstap van de ene de velen stierven, **veel meer is de genade van God** en het geschenk in genade, in die van de Ene Mens, Jezus Christus, tot in de velen overvloedig."

'de velen stierven' is een understatement in deze, want iedereen sterft, zoals Paulus dat in dit stuk ook verder toelicht. Maar hoe mooi is die overdaad, de liefde en het herstel waar hier over gesproken wordt!

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

>>> Romeinen 11:28-32 28 Overeenkomstig het evangelie zijn zij inderdaad vijanden, vanwege jullie, maar overeenkomstig de uitverkiezing zijn zij geliefden, vanwege de vaders. 29 Want de genadegaven en de roeping van °God zijn zonder spijt. 30 Want zoals jullie eens ongezeglijk waren aan God, maar nu ontferming verkregen door de ongezeglijkheid van dezen, 31 zo zijn ook dezen nu ongezeglijk in de ontferming van jullie, opdat ook zij nu ontfermingen zullen verkrijgen. 32 **Want God sluit allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou ontfermen.**

Deze rode draad in de Schrift laat ons zien dat het spreekt over herstel en liefde en de goedertierenheid van JHWH, in het voorgaande stuk vind je een greep, maar Zijn Woord staat er vol mee.

Waarom moest de Christus sterven?

Sta even een paar tellen stil bij deze vraag voordat je verder leest. "Waarom moest de Christus sterven?" Wat is het eerste wat in je opkomt?

Om hier een antwoord op te vinden moeten we enkele zaken uiteen zetten. Laten we beginnen bij de rol van Christus hier op aarde:

>>> Mattheüs 20:28 net zoals de Zoon van de mens niet kwam om bediend te worden, maar om te bedienen en Zijn ziel te geven als losprijs in de plaats van velen."

Paulus zet het wat breder uiteen en dat laat ook meteen het verschil in de bediening duidelijk zien:

>>> 1 Timotheüs 2:3-7 3 want dit is goed en welkom in het zicht van God, onze Redder, 4 **Die wil dat alle mensen gered worden** en komen tot besef van de waarheid. 5 Want er is één God en ook één Middelaar van God en van mensen: **de Mens Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft als een overeengekomen loskoopsom ten behoeve van allen** (het getuigenis in de eigen perioden), 7 waarin ik geplaatst werd als heraut en afgevaardigde - ik zeg waarheid en ik lieg niet, leraar van de natiën, in kennis en in waarheid.

Zoals in Handelingen 28:28 al duidelijk werd is de rol van Paulus breder dan alleen voor het volk van Israël, in rechtstreekse opdracht van Christus is hij naar de natiën gegaan. Hier wordt dat opnieuw aangegeven, Paulus geeft daarbij aan dat het de wil van God is dat alle mensen worden gered en er wordt opnieuw aangehaald dat er losgeld betaald moest worden.

Maar aan wie?

>>> Hebreeën 2:14-15 14 Omdat dan de kleine jongens en meisjes deelgenomen hebben aan bloed en aan vlees, had ook Hij op nagenoeg gelijke wijze aan dezelfde dingen deel, **opdat, door de dood, Hij degene buiten werking zou stellen die de kracht van de dood heeft - dit is de duivel**, 15 en dezen zou doen loskomen zovelen als in vrees van de dood zijn, die door alles van het leven gedoemd waren tot slavernij.

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

>>> Openbaring 5:9 9 En zij zingen een nieuw lied, zeggend: "U bent waardig de boekrol te nemen en de **zegels er van te openen. Want U werd afgeslacht en U koopt ons voor God in Uw bloed**, vanuit iedere stam en taal en volk en natie.

>>> 2 Korinthiërs 5:18-19 18 Maar het al is vanuit God, **Die ons tot Zichzelf verzoent door Christus** en aan ons de bediening van de verzoening geeft, 19 **hoe dat God in Christus de wereld verzoenend was tot Zichzelf**, aan hen hun misstappen niet toerekenend en in ons het woord van de verzoening plaatsend.

Christus rekent af met de dood/de duivel, koopt met zijn sterven de mensen VOOR God, niet VAN God. God zoekt geen genoegdoening voor alles wat de mensen allemaal verkeerd gedaan hebben. Nee, Hij rekent de wereld haar overtredingen niet aan! Alles genade! ALLES genade!

Het sterven en opstaan van Christus is dus een belangrijke stap in het plan van JHWH en heeft als doel dat de barrière die ontstaan was, de dood, te niet gedaan wordt, zodat herstel mogelijk is en JHWH zich met de mensheid kan verzoenen.

Leven

Wij krijgen geest (=leven; genesis 2:7) van God en onze geest gaat ook terug naar Hem.

>>> Prediker 12:7 en de losse aarde terugkeert op de aarde zoals die was en de geest terugkeert naar de Elohim, Die hem gaf.

Het leven hier op aarde is tijdelijk, maar het leven dat Jezus Christus aan het licht bracht is dat niet.

>>> 1 Korintiërs 15:45-49 45 Zo is het ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel, **de laatste Adam tot een levendmakende geest**. 46 Maar niet eerst het geestelijke, maar eerst het zielse en vervolgens het geestelijke. 47 De eerste mens is vanuit de aarde, van losse aarde gemaakt; de tweede mens is de Heer vanuit de hemel. 48 Zodanig als die van losse aarde gemaakt, zo ook de van losse aarde maakten; en zodanig als de Ophemelse, zo ook de ophemelsen. 49 En zoals wij de afbeelding dragen van de van losse aarde gemaakte, zouden wij ook de afbeelding van de Ophemelse dragen!

Hier valt nog veel meer over te zeggen en toch weer niet, er is leven nu en er zal nog een veel mooier leven komen, herstel is bij God het uitgangspunt "opdat God zal zijn alles in allen" (1 Korintiërs 15:28).

Dood

Een veel voorkomende opvatting is: Wanneer je dood gaat, ga je naar de hemel of naar de hel. Laten we op de verschillende begrippen inzoomen om te kijken wat de Bijbel hierover zegt. De hemel: Vanuit de kerkgeschiedenis zijn hier talloze afbeeldingen van gemaakt met de meest uiteenlopende uitleg. De Bijbel laat drie betekenissen zien van het woord hemel:

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

- 1) De lucht (waar de vogels vliegen en de wolken overkomen)
- 2) De sterrenhemel (wat wij het heelal noemen)
- 3) De plaats waar JHWH woont

Dat we na dit leven niet naar de hemel gaan blijkt onder andere uit Prediker 12:7, waar we lezen dat onze geest (=leven) terugkeert naar Hem die het ons gegeven heeft, daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Onze ziel gaat naar het dodenrijk/het onzienlijke, onze geest terug naar God. Dat we niet meteen naar de hemel gaan blijkt ook uit de volgende teksten:

>>> 1 Korintiërs 15:21-23 21 Want daar immers door één mens de dood er is, is er ook door één mens opstanding van doden. 22 Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, 23 maar ieder in de eigen rangorde: de eerste vrucht van de oogst is Christus, **vervolgens die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid**,

Het stuk "vervolgens die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid" geeft aan dat *die van Christus zijn* tot die tijd nog dood zijn en dus niet in de hemel.

NB Het woord "Aanwezigheid" is in de grondtekst het woord "parousia" en wordt meestal vertaald met "verschijning" of "komst"

>>> Openbaring 20:12-15 12 En ik nam de doden waar, de groten en de kleinen, staande in het zicht van de troon. En boekrollen werden geopend. En een andere boekrol werd geopend, welke is van het leven, en de doden werden geoordeeld vanuit de dingen die geschreven zijn in de boekrollen, overeenkomstig hun werken. 13 En de zee geeft de doden die in haar zijn en de Dood en het Onwaarneembare geven de doden die in hen zijn en zij werden ieder geoordeeld naar hun werken. 14 En de Dood en het Onwaarneembare werden in het meer van het vuur geworpen; dit is de tweede dood: het meer van het vuur. 15 **En indien iemand niet werd gevonden geschreven zijnde in het boek van het leven**, werd hij tot in het meer van het vuur geworpen.

Zie ook hier dat de mensen uit het boek des levens nog zitten opgesloten in de dood tot dat moment.

De hel?

De hel is een vertaalwoord van Hadou/Hades en geennan/GEHENNA. Beide worden/werden vertaald met hel. "Werden", omdat diverse moderne vertalingen zelf deze correctie al hebben doorgevoerd. Gehenna is namelijk een plaats en had dus niet vertaald moeten worden. Het was de vuilverbrandingsplaats buiten Jeruzalem, momenteel een park waar je kunt gaan wandelen en picknicken.

Hadou betekent letterlijk "het onzienlijke". In het OT wordt daar het woord b-shaul gebruikt, in de Bijbel vaak vertaald met graf of dodenrijk, maar feitelijk betekent het 'het onzienlijke'.

Er wordt ook uitleg bij gegeven (de Schrift verklaart zichzelf altijd):

>>> Psalm 6:5 Want in de dood is er geen gedachtenis aan U. Wie in het dodenrijk zal U toejuichen?

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

>>> Prediker 9:10 ... Er is geen werkzaamheid en bedenkensel en kennis en wijsheid in het dodenrijk, daar waar jij heen gaat.

Daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Als er geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk is, waar komt dan dat beeld van de (eeuwige) pijniging vandaan als onderdeel van het dodenrijk? Je leest wel over pijn in vuur in Luc. 16:23-24, maar dat gaat over een gelijkenis en kan niet als letterlijk geïnterpreteerd worden. En wat in Matt 25: 41 staat gaat over een oordeel over volkeren. Niet over het individuele sterven van een mens. De tweede dood, de poel des vuurs, uit Openbaring 20:14), zal teniet gedaan worden (1 Kor 15:26), dus dat zal men toch niet kunnen bedoelen? Iets overwinnen (de dood in 1 Kor 15:26) kan toch moeilijk betekenen dat je het in ere laat en voor altijd een plek geeft waar het bestaansrecht heeft? Er is geen woordenboek waarbij dat als overwinning gezien wordt.

Het gaat eigenlijk nog een stapje verder: God heeft het kwaad geschapen en heerst erover (met een doel). Hij voert de regie in Zijn plan en NIEMAND anders:

>>> Jesaja 45:6-7 6 Opdat zij zullen weten, vanaf de opgang van de zon en vanaf westwaarts, **dat er, afgezien van Mij, nul is. Ik ben JAHWEH en er is verder geen.**

7 Vormgever van licht en scheppend de duisternis, Maker van welzijn en scheppend het kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen.

In Openbaring 20:14, de tweede dood, Openbaring wordt vaak gezien als het einde, de afronding, maar het is alleen de afronding van deze tijd, het plan van God stopt daar niet. De dood wordt namelijk later nog overwonnen (1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood).

Conclusie

Er is over dit onderwerp nog veel meer te schrijven. Op basis van hetgeen over God geschreven staat in Zijn Woord en het karakter en de eigenschappen van JHWH (de Almachtige Vader) kunnen we niet anders concluderen dan dat God een plan heeft met alles wat er in de geschiedenis ligt en in de toekomst van de mensheid zal zijn. Bij God gaat niets per ongeluk. Hij heeft een doel en zal dat bereiken. Wij mogen leven in de wetenschap dat JHWH ALLES in Zijn hand heeft; wat een eer! Het mooie van deze ontdekking is dat je mag beseffen dat je leeft in volledige afhankelijkheid van Hem. Het gaat niet om mensen die iets wel of niet doen, het gaat om vertrouwen in JHWH, vertrouwen dat je niet kunt werken of verdienen, maar hebt gekregen. Los van angst, onzekerheid of het gevoel tekort te schieten, maar in dankbaarheid en vertrouwen mogen wij leven. Vertrouwen in JHWH de Almachtige Vader, die het verlorene zoekt totdat Hij het gevonden heeft. En dan komt de dankbaarheid als logisch gevolg. Hoeven wij dan niet te werken? 1 Korintiërs 15:10.

>>> 1 Korintiërs 15:10 Maar in de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn °genade, die in mij is, was niet leeg geworden*, maar ik zwoeg* bovenmatiger dan zij allen. Echter niet ik, maar de genade van God, die samen met mij is.

God doet Zijn werk, wij worden geroepen om dat te geloven. (Romeinen 4: 2-5)

Het lijden in deze wereld

Je kunt je er niet van afsluiten, de ellende in deze wereld is enorm! Geweld, verdriet, ziekte, pijn en moeite. WAAROM? Waar is dat allemaal goed voor? Als er dan een God is waarom doet Hij er dan niets aan? Vragen waar iedereen wel eens mee heeft gezeten. Al snel krijgt Eva de schuld, of Adam of de Satan, het is maar net wat je voorkeur heeft. Maar wie plaatste de boom van goed én kwaad? JHWH! Zou Hij niet geweten hebben dat vroeg of laat van de boom gegeten zou worden? Natuurlijk wel.

Een prachtig stuk waarin JHWH uitvoerig uiteen zet dat HIJ ALLES beschikt is Jesaja 45:7 (het is een aanbeveling om het hele stuk te lezen, hierbij 1 vers uit dat gedeelte:

>>> Jesaja 45:7 **Vormgever van licht en scheppend de duisternis, Maker van welzijn en scheppend het kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen.**

God is werkelijk GOD, Hij plaatst en onderschikt, ALLES is door Hem en tot Hem:

>>> Romeinen 8:20-21 20 Want de schepping werd aan zinloosheid ondergeschikt, **niet vrijwillig, maar vanwege Die onderschikt**, in de verwachting 21 dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden vanaf de slavernij van de vergankelijkheid, tot in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

>>> Romeinen 11:36 **Want vanuit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de eonen. Amen.**

>>> 1 Korinthe 8:5-6 5 Want ook wanneer er namelijk zijn die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, net zoals er vele goden en vele heren zijn, 6 er is voor ons maar één God, de Vader, **vanuit Wie het al is en wij tot Hem**, en één Heer, Jezus Christus, **door Wie het al is en wij door Hem**.

>>> Kolossenzen 1:16-17 16 **Want in Hem wordt geschapen het al, dat in de hemelen en dat op de aarde**, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, **het al is door Hem en tot Hem geschapen, 17 en Hij is vóór alles en het al staat samen in Hem.**

Een belangrijk punt om op te merken is dat het niet alleen de boom van kwaad was. Het was de boom van goed én kwaad. Het één kan niet los verkregen worden van het ander. We hebben goed leren kennen door het kwaad te leren kennen, geen sterren aan de hemel zonder een zwarte achtergrond. Die boom had niet alleen een functie in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Het lijden van deze tijd heeft een functie. We leven dan ook in een boze tijd (aion). Galaten 1:4. En momenteel heerst de duivel (2 Kor 4:4, Galaten 1:4 & Efeze 2:2), die

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

mensen continu verblindt en in verwarring brengt. Duivel is een vertaling van het Griekse woord 'diabolos', dat betekent 'door elkaar werper', 'verwarring stichter'. Dat is zijn functie.

>>> 2 Korinthe 4:3-4 3 En indien nu ons evangelie bedekt is, is het bedekt in die verloren gaan, 4 **in wie de god van deze aion de gedachten van die niet geloven verblindt**, zodat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die afbeelding is van God, de Onzichtbare, hen niet bestraalt.

Het kwaad is een decor dat JHWH gebruikt om Zijn goedheid aantoonbaar op te bewijzen. Misschien wel een heel erg zwart decor om juwelen op te tonen, maar het mooie is dat God verantwoordelijkheid neemt voor Zijn schepping. Het is daarom goed om te weten dat er veel meer goed in de weegschaal ligt dan kwaad. Als je stilstaat bij alle ellende die er is en die er geweest is... hoe mooi zal het in de komende tijden dan wel niet zijn! JHWH neemt verantwoordelijkheid voor Zijn schepping, vertrouw daar maar op (net als Paulus: Romeinen 8:18).

Het Griekse woord voor God is Theos en betekent letterlijk "plaatser" of "beschikker". Door de hele Bijbel heen wordt duidelijk dat er niets misgaat in Zijn plan. Alle pijn en verdriet, ze dienen een groter doel dat ons verstand te boven gaat. Maar Hij neemt de verantwoordelijkheid voor Zijn schepping en Zijn schepselen. Kolossenzen 1:1-16.

Moet het allemaal zo donker, zo zwart?

>>> Romeinen 9:16-25 16 Dus dan is het niet afhankelijk van de willende, noch van de rennende, maar van de Zich ontfermende God. 17 Want het Geschrift zegt tot de Farao: "Tot in dit wek Ik u uit, opdat Ik in u Mijn macht zou betonen en zodat Mijn naam afgekondigd zou worden in de hele aarde." 18 Dus dan: Hij ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil. 19 Jij zal dan tot mij uitspreken: "Waarom verwijt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn raadsbesluit weerstaan?" 20 O mens! Sterker nog! Wie ben jij, die tegen-antwoord geeft aan God? Het gemodelleerde zal toch niet tot de modellerende uitspreken: "Waarom maak jij mij zo?" 21 Of heeft de pottenbakker niet de autoriteit van het leem, om vanuit hetzelfde kneedsel het ene te maken dat inderdaad tot eervol voorwerp is en het andere tot in oneer? 22 En indien God, willend de verontwaardiging te betonen en het vermogende van Hem bekend te maken, in veel geduld de voorwerpen van verontwaardiging, toebereid zijnde tot ondergang, verdraagt 23 en opdat Hij de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend zou maken op voorwerpen van ontferming, die Hij van tevoren gereed maakt tot in heerlijkheid, 24 en die Hij ook roept, niet alleen ons vanuit Joden, maar ook vanuit natiën, 25 zoals Hij ook zegt in Hosea: "Ik zal niet-Mijn-volk Mijn-volk noemen en de niet-geliefd zijnde geliefd zijnde."

Al met al concluderend dat Hij het is die Zijn plan volgens Zijn wilsbesluit uitvoert. Als gelovigen mogen we erop vertrouwen dat God alles recht zet, totdat Hij alles in allen is.

Het al in hem verzoend

Het al met Zichzelf verzoenen is het hoogste doel. Als je door de Bijbel heen leest en Zijn plannen zich ziet ontvouwen, de verhalen, het proces dat Hij met de mensheid doorleeft, dan komt dat tot een climax. De climax ligt alleen niet in het laatste boek van de Bijbel, maar wordt veel eerder onthuld, bijvoorbeeld in Korinthe 15:28. En omdat we zien dat aan het einde van Openbaring dit punt nog niet bereikt is, is dat ook nog niet het einde van Zijn plan. Alverzoening is een rechtstreeks aan de Bijbel ontleende term (Kolossenzen 1:20), hieronder een stukje uit die tekst vanuit de interlineair ISA:

Kol 1:20	ΚΑΙ ΔΙ kai di en door	ΑΥΤΟΥ autou hem	ΑΠΟΚΑΤΑΛΑΞΑΙ apokatallaxai wederzijds-te-verzoenen	ΤΑ ta de	ΠΑΝΤΑ panta alles	ΕΙΣ eis tot-in	ΑΥΤΟΝ auton hem		
	EN, ook vgw G2532	DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223	ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 2nv ev m G846	VANAF-NEERWAARTS-VERANDEREN, wederzijds-verzoenen wd FE -- act G604	DE / HET l_ 4nv mv o G3588	ALLES, elk bn 4nv mv o G3956	TOT-IN vzt G1519	ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 4nv ev m G846	
	ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΗΣΑΣ eirēnopoīēsas vrede-makende	ΔΙΑ dia door	ΤΟΥ tou het	ΑΙΜΑΤΟΣ haimatos bloed	ΤΟΥ tou van-het	ΣΤΑΥΡΟΥ staurou kruis	ΑΥΤΟΥ autou van-hem	ΔΙ di door	ΑΥΤΟΥ autou hem
	VREDE-DOEN, vrede-maken wd FE -- act 1nv ev m G1517	DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223	DE / HET l_ 2nv ev o G3588	BLOED zn, 2nv ev o G129	DE / HET l_ 2nv ev m G3588	STAAAN, paal, kruis zn, 2nv ev m G4716	ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 2nv ev m G846	DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223	ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 2nv ev m G846

Het al in Hem te verzoenen; alverzoening in Hem.

Maar wat is er dan mis met deze leer? Vanuit Bijbels perspectief is de vraag niet te beantwoorden, want de Bijbel spreekt hier wel vaker over, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8:5-6, 1 Korinthe 15:28, Romeinen 11:36 en Kolossenzen 1:1-16. Er zijn echter wel fabels die de ronde doen over deze 'leerstelling'. Hieronder de meest voorkomende, verzameld door André Piet (bron: www.goodbericht.nl):

Alverzoening = op het kruis zijn alle zonden van iedereen verzoend

Verzoening heeft niet met zonden, maar met vijandschap te maken. Zonden worden 'bedekt'. Dat het Hebreeuwse woord 'kapher' (of het Griekse equivalent) gewoonlijk vertaald wordt met 'verzoenen' is er de oorzaak van dat de gemiddelde Bijbellezer geen idee meer heeft van wat verzoening is.

Alverzoening = God vergeeft iedereen

Vergeving en verzoening zijn twee totaal verschillende zaken. Bij vergeving gaat het om God die de krenkingen niet aanrekent. Bij verzoening echter gaat het om vijandige schepselen die veranderen in liefhebbers. Alverzoening is géén 'generaal pardon'.

Alverzoening = alle mensen worden verzoend

Op zich waar, maar onvolledig. Alverzoening heeft betrekking op alle vijandschap "hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is". De vrede die God bewerkstelligt, geldt niet alleen voor allen op aarde maar ook alle vijandige wereld(be)heersers in de hemelse gewesten, inclusief "de overste van de macht der lucht"; Efeze 6:12; 2:2

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend

Fout. God is nooit een vijand geweest van welk schepsel ook. Integendeel: Hij houdt van "het werk Zijner handen"! Aangezien God nooit vijandig was t.o.v. Zijn eigen creaturen, kon en hoefde Hij Zich dus ook niet te verzoenen. God verzoent Zich NIET met Zijn vijanden maar Hij verzoent Zijn vijanden met Zichzelf (of: met Hem)! Romeinen 5:10; 2 Korinthe 5:18,19.

Alverzoening = iedereen is verzoend

Fout. Zolang er in de kosmos ook nog maar één wezen is dat vijandig staat tegenover zijn Schepper, zolang is de Alverzoening geen feit.

Wat is verzoening dan wel?

Alverzoening wil zeggen: elke vijand of vervreemde van God, hetzij in de hemel of op de aarde, zal gewonnen worden door de bewezen liefde aan het kruis van Golgotha. Geen vijand zal bestand blijken tegen de overmacht van GODS LIEFDE!

Niet één vijand meer!

Elke knie zal buigen en alle tong zal erkennen dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader.

>> Filippenzen 2:10-11 10 opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen, van ophemelsen en van op-aardsen en van onderaardsen, 11 en alle tong zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.

Dat het hier om een HARTELIJKE erkenning gaat, blijkt o.a. uit de volgende feiten:

1. Alle tong zal belijden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om lippendienst. De lippen staan in de Bijbel voor de buitenkant, de tong daarentegen altijd voor de binnenkant;
2. Het woord voor belijden in Filippenzen 2:11 is ex-omologeō. Het voorvoegsel 'ex' betekent dat het van binnenuit komt. Overal waar dit woord in het NT voorkomt (11x) gaat het om een hartelijke instemming. Trouwens, niemand kan zeggen 'Jezus is Heer' dan alleen door de Heilige Geest 1 Kor.12:3;
3. Alle tong zal belijden "tot eer van God de Vader". Niet uit dwang maar tot eer van God (als Vader!), zal de lof klinken. In de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Enkele teksten die direct of indirect verwijzen naar Gods plan en Zijn werkwijze

>>> Job 2:10 ... Zullen wij het goede ontvangen van de Elohim en zullen wij het kwade niet ontvangen?...

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

>>> Psalm 139:16 Uw ogen zagen mijn embryo en op Uw boekrol zijn al mijn dagen geschreven. De dagen werden vorm gegeven toen niet één geen er van bestond.

>>> Spreuken 16:4 Al wat JAHWEH bewerkt is tot Zijn resultaat, ja zelfs de slechte voor de dag van het kwaad.

>>> Prediker 3:11 Hij maakte het alles heel mooi, naar zijn tijd. Ook gaf Hij de aion in hun hart, zonder welke de mens niet de werkzaamheid zal vinden die de Elohim doet, vanaf het begin tot aan het eindpunt.

>>> Jesaja 45:6-7 6 Opdat zij zullen weten, vanaf de opgang van de zon en vanaf westwaarts, dat er, afgezien van Mij, nul is. Ik ben JAHWEH en er is verder geen. 7 Vormgever van licht en scheppend de duisternis, Maker van welzijn en scheppend het kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen.

>>> Jesaja 46:9-10 9 Gedenk de vroegere dingen vanaf de aion, want Ik ben El en er is verder geen Elohim en er is niemand zoals Ik! 10 Die wat hierna komt vertelt vanaf het begin en vanaf vroeger wat nog niet gedaan werd, Die zegt: Mijn beraadslaging zal bevestigd worden en al Mijn verlangen zal Ik doen.

>>> Mattheus 10:29-30 29 Worden niet twee musjes verkocht voor een stuiver? En niet één vanuit hen zal op de aarde vallen zonder jullie Vader. 30 En ook de haren van jullie hoofd zijn alle geteld.

>>> Romeinen 11:32-36 32 Want God sluit allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou ontfermen. 33 O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God! Hoe onnavorsbaar [ondoorgegrondelijk] zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie kende het denken van de Heer, of wie werd Zijn adviseur? 35 En wie geeft eerst aan Hem, en het zal aan hem terugbetaald worden? 36 Want vanuit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen.

Er zijn zoveel teksten waaruit Gods almacht blijkt, waaruit duidelijk wordt dat JHWH ALLES beschikt, ALLES weet, ALLES voorziet, goed én kwaad.

Gods almacht is overduidelijk, en dat God tot Zijn doel gaat komen is een logisch gevolg. En wat is Gods doel?

>>> 1 Timotheus 4:10 want tot in dit zwoegen wij en worden wij gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, Die redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Momenteel nog in Christus verborgen:

>>> Kolossenzen 3:3 want jullie stierven en het leven van jullie is verborgen, samen met Christus, in God.

Maar eens zal alles openbaar worden:

>>> 1 Korinthe 15:28 En wanneer ook maar aan Hem alles zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem Die Hem alles onderschikt, opdat God zal zijn alles in allen.

LET OP: Dit zijn slechts enkele teksten, maar lees alles vooral in de context, het maakt de teksten zoveel mooier en krachtiger.

En dan?

Wanneer duidelijk wordt dat ALLES in Zijn hand is en Zijn doel al vaststaat (o.a. 1 Kor 15:28 / 1 Kol 1:20) kan zomaar de vraag opkomen: "Wat maakt het dan nog uit wat we hier doen?"

>>> Romeinen 11:32 Want God sluit allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou ontfermen.

Hoe moeilijk het ook is om te beseffen. Goed is niet los verkrijgbaar van kwaad. Maar het vooruitzicht dat we hebben is daarom juist des te mooier, omdat we mogen weten dat God verantwoordelijkheid neemt voor Zijn werk; goed, kwaad én herstel. Wij mogen ons uitstrekken in verwachting van wat gaat komen, leren wat het is om oordeelsvrij naar onszelf en naar andere te kijken. Vergeving [bevrijding] en dankbaarheid zijn de krachtigste levenslessen die God ons wilt leren door Zijn plan heen. Dankbaar voor de zegeningen uit het verleden en voor alles wat nog gaat komen. En vergeving [bevrijding] geven zoals hij ons vergeving [bevrijding] schenkt, wij onszelf en andere mogen vergeven [bevrijden {van ons oordeel}] in Zijn voorbeeld.

>>> Romeinen 8:18 Want ik reken er op dat de lijdenssmarten van de huidige periode niet waardig zijn naar de heerlijkheid die op het punt staat in ons onthuld te worden,

>>> Efeze 1:7-10: 7 in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, het **laten gaan** [de bevrijding] van de misstappen overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 welke Hij overvloedig in ons doet zijn, in alle wijsheid en verstandigheid aan ons het geheim bekend makend van Zijn wil, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij Zich in Hem voornam, 10 tot het beheer van de volheid van de perioden, om het al in de Christus samen te vatten, zowel de dingen in de hemelen als de dingen op de aarde,

De wil van God

>>> 1 Thessalonicenzen 5:16-18: 16 Verheug je, altijd! 17 Bid op ononderbroken wijze! 18 Dank in alles, **want dit is wil van God** in Christus Jezus voor jullie.

16 Verheug je, altijd! [Filip. 4:4]

17 Bid onophoudelijk! [Luc. 18:1]

18 Dank in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. [Efe. 5:20]

Waarom is dit dé wil van De Vader? Bid onophoudelijk? Dank in alles; omdat je mag weten dat ALLES in ZIJN handen is. Als je daarvan niet overtuigd bent is dit een onmogelijke opgave, maar wanneer je mag ontdekken dat GOD alles beschikt en met alles een plan heeft en tot Zijn doel gaat komen is danken een logisch gevolg, ook wanneer je dat (nog) niet zo voelt of niet kunt begrijpen. Het sleutelwoord is vertrouwen, vertrouwen dat God alles begonnen is en het tot een goed einde zal brengen.

Maar hoe zit het dan met...?

Er zijn zoveel Schriftgeleerde, studies, leringen van de kerkvaders, enzovoorts. En die hebben de afgelopen eeuwen veelal iets anders verkondigd. In deze is het belangrijk om te belichten dat de (theologische) studies gericht zijn op, of voortkomen uit, de kerkgeschiedenis en onderzoek doen naar wat eerder door andere (theologen) aan het licht gebracht is omdat vervolgens opnieuw tegen het licht te houden. Er wordt echter lang niet altijd terug gegaan naar Zijn woord om vanuit daar een poging te doen met een open vizier te kijken wat er staat. Rust niet op anders mans onderzoek, maar onderzoek zelf.

Een verwijt dat door gelovigen nog wel eens gemaakt wordt aan 'de wetenschap' is dat hun vertrekpunt onjuist is. Op voorhand sluiten 'ze' God/een schepper uit en daarna gaan 'ze' onderzoeken en hypotheses tegen het licht houden.

Een vergelijkbare situatie zie je terug bij theologische studies. Ze vertrekken vaak niet vanuit de basis (de Schrift/Gods geschreven woord) maar vanuit de werken van eerdere theologen en de historische perspectieven. Niet onbelangrijk, maar niet doorslaggevend. Er is maar één toetssteen en dat is het geschreven woord van JHWH. Onze uitdaging is om vanuit de Schrift tot inzicht te komen en met aandachtig lezen blijf je dan verder te kunnen komen dan je misschien ooit gedacht hebt.

God is het begin en het eind in absolute zin

Het evangelie in een notendop:

>>> Kolossenzen 1:15-20 15 **Die de afbeelding is van de onzichtbare God**, Eerstgeborene van heel de schepping. 16 **Want in Hem wordt geschapen het al**, dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot Hem geschapen, 17 en Hij is vóór alles en het al staat samen in Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, **opdat Hij in álles eerste zal worden**, 19 opdat heel de volheid er een behagen in heeft in Hem te wonen, 20 **en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen.**

Waarom door het bloed? Omdat Hij de grootste misser (is zonde) van de mensheid op zich nam en het ons niet toerekent, zoveel houdt Hij van ons!

Denk nooit te min over ZIJN liefde voor JOU!

Wanneer je bovenstaande leest en daarbij 1 Korinthe 15:28 leest:

“En wanneer ook maar aan Hem het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt, **opdat God, zal zijn alles in allen.**”

Dan is het plaatje compleet:



Afbeelding met dank aan: www.goedbericht.nl

Bijlage I Tools en boekentips

Hieronder vind je enkele praktische tips om het studeren in Zijn woord eenvoudiger te maken en zo dichtmogelijk bij de bron te komen. Tevens enkele boeken die interessant zijn om te lezen en welke een nieuw licht werpen op enkele thema's.

1) <http://www.geschriften.nl/> Een leesbare vertaling die zo dicht als mogelijk bij de grondtekst wil komen.

2) Greek / Hebrew interlinear Bible - Windows software:

<http://www.scripture4all.org/>

Dit is een krachtige applicatie waarmee je zelf rechtstreeks toegang hebt tot de grondtekst en een woord-voor-woord-vertaling waarbij woorden consequent op één en dezelfde wijze vertaald zijn naar het Engels. Dit voorkomt het gebruik van vrijere interpretatie of vertaling conform de leerstellingen waar de vertalers mogelijk van uitgaan. Risico is dat sommige woorden in de context weldegelijk anders uitgelegd kunnen worden. Met een woord-voor-woord-vertaling kun je dergelijke analyses zelf nagaan door de Bijbelvertaling van jouw keuze ernaast te houden.

Er zijn ook online PDF-versies beschikbaar:

PDF Hebrew versie: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm

PDF Greek versie: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm

3) Vertaling met commentaar van A.E. Knoch vertaald naar het Nederlands:
<http://www.schriftwoord.nl/>

Boeken tips:

1) Het ene doel van God geschreven door Jan Bonda

"Bonda geeft zorgvuldige argumenten en documentatie. Tegelijk schrijft hij zo helder en inzichtelijk, dat zijn betoog voor een brede kring van lezers toegankelijk is. Theologen kunnen niet om het boek van Bonda heen. Ook voor Bijbelstudiekringen biedt het inspirerend materiaal." Dr. J. Veenhof, prof. dogmatiek theol. fac. VU (in Trouw 1993). Te bestellen via www.inperspectief.com (ISBN: 9789080973428)

2) De onweerstaanbare Liefde van God geschreven door Prof. Thomas Talbott

"Wat is uw Godsbeeld? A. God is almachtig, maar beperkt in Zijn liefde. B. God is liefde, maar beperkt in Zijn macht. C. God is Liefde én Almachtig. Als God Almachtig is én Liefde, is het dan ondenkbaar dat Hij door Zijn liefde heen uiteindelijk iedereen met zich zal verzoenen omdat uiteindelijk niemand om Zijn liefde heen kan? En wat zegt Zijn Woord hierover? Dit boek zet deze vraag en het antwoord daarop helder uiteen." Te bestellen via www.inperspectief.com (ISBN: 9789057870958)

3) 101 bommen en granaten... geschreven door André Piet

Waardevolle selectie van goedbericht.nl; 101 blogs die licht laten schijnen op De Schrift. (ISBN13: 9789461533388)

Bijlage II Overzicht van de Bijbelboeken

Hebreeuwse Geschriften (Oude testament)	Griekse Geschriften (Nieuwe testament)
<p>Geschiedenis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentateuch Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium - Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Ester <p>Poëzie en wijsheid</p> <ul style="list-style-type: none"> Job Psalmen 1 t/m 41 Psalmen 42 t/m 72 Psalmen 73 t/m 89 Psalmen 90 t/m 106 Psalmen 107 t/m 150 Spreuken Prediker Hooglied <p>De Profeten</p> <ul style="list-style-type: none"> Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël <p>De Profeten – de 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Haggai Zacharia Maleachia 	<p>Evangelieën aan de Joden / Geschiedenis</p> <ul style="list-style-type: none"> Mattheüs Marcus Lucas Johannes Handelingen <p>Brieven van Paulus / Tussentijd</p> <ul style="list-style-type: none"> Romeinen I Korintiërs II Korintiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen I Tessalonicenzen II Tessalonicenzen I Timoteüs II Timoteüs Titus Filemon <p>Voor de Joden / Toekomst</p> <ul style="list-style-type: none"> Hebreeën Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring van Jezus Christus aan Johannes

Bijlage III JHWH

(uit de NBG51 vertaling)

God is Almachtig
Openbaring 21:22 En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.
Openbaring 19:6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
Openbaring 4:8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
Ezechiel 10:5 Het geruis van de vleugels der cherubs werd gehoord tot aan de buitenste voorhof, als de stem van God, de Almachtige, wanneer Hij spreekt.
Exodus 6:3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam Here ben Ik hun niet bekend geweest.
Genesis 48:3 En Jakob zeide tot Jozef: God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en heeft mij gezegend
Genesis 43:14 En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder late gaan, alsook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan worde ik beroofd.
Genesis 35:11 En God zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk; een volk, ja een menigte van volken, zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen.
Deuteronomium 3:24 Here Here, Gij zijt begonnen uw knecht uw grootheid en uw sterke macht te laten zien; want welke god is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij?
Genesis 28:3 En God, de Almachtige, zegene u, Hij make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt.
Genesis 17:1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk;
Filippenzen 2:13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
2 Korinthe 9:8 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,
Romeinen 11:23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
Psalmen 115:3 Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
God is GOD (de enige ware God)
1 Korinthe 8:4 Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten, dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Een.
Daniel 3:29 Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behore, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere god is, die zo verlossen kan.
Daniel 2:47 De koning gaf Daniel ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren.
Jesaja 45:21 Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de Here? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.
2 Kronieken 2:5 Het huis, dat ik ga bouwen, zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden.
1 Kronieken 17:20 Here, niemand is U gelijk, en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze

oren gehoord hebben.
1 Koningen 8:60 opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de Here God is en niemand meer,
2 Samuel 7:22 Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
Deuteronomium 10:14 Zie, van de Here, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is;
Deuteronomium 7:9 opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;
Deuteronomium 4:39 Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.
Deuteronomium 4:35 Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat de Here de enige God is, er is geen ander behalve Hij.
Markus 12:29 Jezus antwoordde: (12-30a) Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is een,
Deuteronomium 6:4 Hoor, Israel: de Here is onze God; de Here is een!
God is de Allerhoogste
Daniel 5:21 ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk, en bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats; men gaf hem gras te eten als aan de runderen en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende, dat God, de Allerhoogste, macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie Hij wil.
Daniel 5:18 O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken,
Psalmen 78:35 en gedachten, dat God hun rots was, en God, de Allerhoogste, hun verlosser.
Psalmen 57:2 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt.
Genesis 14:22 Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: Ik zweer bij de Here, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde:
Genesis 14:20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.
Genesis 14:19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde,
Genesis 14:18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste.
God is (dé) vader
Judas 1:1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die in God, de Vader, geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn:
2 Johannes 1:3 genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.
2 Petrus 1:17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.
1 Petrus 1:2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.
Jakobus 1:27 Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
Titus 1:4 genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.
2 Timotheus 1:2 aan Timoteus, mijn geliefd kind: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

1 Timotheus 1:2 aan Timoteus, mijn waar kind in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
2 Thessalonica 1:2 genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Thessalonica 1:1 Paulus, Silvanus en Timoteus aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede!
Kolossensen 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
Kolossensen 1:3 Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u,
Filippensen 2:11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Efeze 6:23 Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
Efeze 5:20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,
Galaten 1:1 Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden,
1 Korinthe 15:24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
1 Korinthe 8:6 voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
Johannes 6:27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.
1 Johannes 5:9 Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.
1 Johannes 5:5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
1 Korinthe 1:9 God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
Romeinen 15:17 Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus.
Handelingen 9:20 dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is.
Handelingen 8:37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Johannes 13:31 Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt.
Johannes 1:34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

Bijlage IV Kerk/Bijbel jargon

Kerk/Bijbel jargon

De Bijbel is de vertaling van De Schrift. Door denkbeelden uit de geschiedenis en persoonlijke interpretatie zijn er nogal wat zaken onjuist en inconsequent vertaald. Soms zijn er zelfs woorden bedacht terwijl die prima in gewoon Nederlands vertaald hadden kunnen worden. Zo is er een heel eigen en soms niet meer goed te begrijpen jargon ontstaan. Hieronder enkele van die woorden met uitleg/vertaling naar het Nederlands:

Woord in de Bijbel	Vertaling (in normaal Nederlands)
Apostel	Gevolmachtigde
Christus	Gezalfde
Discipel	Leerling
Drie-eenheid	Geen Schriftuurlijk begrip
Duivel/ Satan	Door elkaar werper, verwarring stichter
Eeuwigheid	Tijdsperiode
Engel	Boodschapper
Evangelie	Goed bericht / Goed nieuws
Genade	Vreugde, liefde, gunst, aanvaarding, charme
Griek/Heiden	Niet-Jood/niet-Israëliet
Hel	Dodenrijk (het niet zichtbare)
Hemel	1) lucht 2) sterrenhemel 3) plaats waar God woont
Kerk	Uitgeroepen
Zonde	(doel) missen

Apostel

Apostel komt 94 keer in de NBV, voornamelijk in de brieven van Paulus en uitsluitend in het NT. Het Griekse woord is "apostolos". Het betreft hier dus geen vertaling maar een vertaalwoord, een woord dat ingebracht is in onze taal op basis van het oorspronkelijke Griekse woord. Met andere woorden: Apostel bestond niet in de Nederlandse taal voordat het door vertalers is geïntroduceerd. Er is echter wel een Nederlands woord voor en dat is "gevolmachtigde".

Christus

445 keer in de NBV, alle keren in het NT. Allemaal in de brieven van Paulus (met uitzondering van ongeveer 30 stuks). Jezus was Zijn naam hier op aarde, na Zijn opstanding werd hij De Gezalfde; Christus Jezus. Paulus noemt Hem vaak Christus Jezus omdat hij Hem in eerste instantie kent als De Gezalfde. Er zijn talloze mensen die Jezus heten of hebben geheten, maar er is maar één Heer Christus Jezus. Heer omdat Hij onze meester is, Christus omdat Hij de Gezalfde is en Jezus omdat die naam een veelzeggende betekenis heeft: de naam Jezus is via het Grieks afgeleid van het Hebreeuwse Jehosjoea (Jozua) of het Hebreeuws-Aramese Jesjoea. De betekenis is 'JHWH is redding' of 'De Heer is redding'.

Discipel

"Spelling van 1858; een scholier, leerling. Discipline, de tucht. Disciplineren, in bedwang houden, aan tucht en orde gewennen." Met andere woorden, een oud-nederlands woord voor *leerling*. Het woord "discipel" wordt in bepaalde moderne bijbelvertalingen ook niet meer gebruikt.

Drie-eenheid

Zie hoofdstuk: God = GOD (?)

Duivel/ Satan (bron; www.goedbericht.nl)

Tijdens een recente bijbelstudie besprak ik het hardnekkige misverstand dat satan een gevallen engel zou zijn. Dit idee wordt gebaseerd op een tweetal Bijbelpassages (Jes.14 en Ezech.28) die echter niet handelen over satan maar over resp. de koning van Babel en de koning van Tyrus. Van de duivel (=diabolos) zegt de Bijbel expliciet dat hij zondigt vanaf den beginne (1Joh.3:8). Het is God zelf die ooit "de oude slang" schiep (Gen.3:1; Job.26:13). Dat de duivel zondigde was geen verrassing voor God, hij heeft nooit anders gedaan. Hoezeer hij ook tegen de wil van de Schepper ingaat, de Schepper beging geen misser toe Hij hem formeerde. God wist wat Hij deed toen hij hem maakte. "De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads", zegt Spreuken 16:4. De HERE formeerde het licht maar schiep ook de (vorst der) duisternis. Alles is volmaakt onder controle: goed en kwaad (Jes.45:7).

De vraag die het bovenstaande opwerpt is deze: als de duivel beantwoordt aan het doel van God, hoe kan dan gezegd worden dat hij zondigt? Zondigen betekent immers: doel missen. Als God door alles zijn doel bereikt, in welk opzicht is er dan sprake van zonde, doel missen? Het antwoord op deze vraag is: iemand die zondigt mist niet *objectief* maar *subjectief* Gods doel. Dat wil zeggen: het ontbreekt de zondaar aan besef van het doel. Hij heeft dat doel niet voor ogen, hij kent het niet of hij miskent het. *GOD* bereikt met alles zijn doel maar de *zondaar* heeft daar geen benul van. Dat gemis maakt de zondaar met recht een *misser*. En ook daarmee heeft God een bedoeling!

Eeuwigheid

Al eerder behandeld, maar hier nog enkele voorbeelden:

1 Korinthe 2:7	<i>vóór de aeonen</i> (= vóór de eeuwigheden?)
Hebreeën.1:2	<i>de aeonen gemaakt</i> (= de eeuwigheden gemaakt?)
Efeze 2:2	<i>de aeoon van deze wereld</i> (= de eeuwigheid van deze wereld?)
Matteüs 28:20	<i>het einde van de aeoon</i> (= het einde van de eeuwigheid?)
Lucas 18:30	<i>de toekomstige aeoon</i> (= de toekomstige eeuwigheid?)
Efeze 2:7	<i>de komende aeonen</i> (= de komende eeuwigheden?)
Openbaring 11:15	<i>de aeonen der aeonen</i> (= de eeuwigheden der eeuwigheden?)
Hebreeën 9:26	<i>de voleinding der aeonen</i> (= de voleinding der eeuwigheden?)

Conclusie: aeonen hebben uitdrukkelijk een begin en een einde.

Daarom is 'eeuwigheid' GEEN correct vertaalwoord van aeoon.

eeuwig...	maar niet eindeloos
een eeuwig verbond. Leviticus 24:8	... toch komt er een nieuw verbond voor in de plaats. Jeremia 31:31-34
de aarde staat voor eeuwig. Prediker 1:4	... en toch gaat ze voorbij. Matteüs 24:35
het Aäronitisch priesterschap is voor eeuwig. Exodus 40:15	... maar ook eindeloos? Openbaring 21:22
voor eeuwig slaaf. Exodus 21:6	... maar ook eindeloos?
eeuwige smaad over Israël Jeremia 23:40 Jeremia 25:9	... maar eens zal aan de smaad niet meer aan gedacht worden. Jesaja 54:4
eeuwige woestenij in Jeruzalem. Jesaja 32:14	... totdat over hen uitgestort wordt Geest uit den hoge. Jesaja 32:15
eeuwig vuur over de steden van Sodom. Judas:7	... en toch zullen deze steden eens terugkeren naar hun vorige staat. Ezechiël 16:55
eeuwige slaap. Jeremia 51:39,57	... en toch: allen die in de graven zijn, zullen eens ontwaken. Johannes 5:28
Christus regeert voor eeuwig. Openbaring 11:15	... en toch TOTDAT. 1 Korinthe 15: 24,25,28
Conclusie: eeuwig is NIET eindeloos.	

Tabellen overgenomen van: <http://goedbericht.nl/aeoon.html>

Engel

Engel komt 191 keer in de NBV-vertaling voor. Het betreft een vertaalwoord van 'aggelos'. In het OT is het grondtekstuele woord 'mlak'. Beide betekenen: boodschapper.

Ooit afgevraagd waarom Bijbelse figuren twijfelen als ze een engel van God zien (Luc 1:11-18)? Of waarom we engelen niet mogen vereren (kol 2:18)? Omdat het boodschappers zijn, en die komen niet altijd van God. Best logisch dat er twijfel is, en ook logisch dat je boodschappers niet moet vereren. Het zou meteen duidelijk geweest zijn, mits het gepast vertaald zou zijn. Eén blik in een van de vele prachtige katholieke kerken en je ziet meteen dat men het daar niet begrepen heeft, want de 'heilige boodschappers' worden alom (letterlijk) vereerd!

In 2 Kronieken 35:21 wordt bijvoorbeeld wel gekozen voor boodschapper, maar ook daar staat 'mlak', wat dus regelmatig met 'engel' is vertaald. Er zijn wel boodschappers van God, maar dan staat het er expliciet bij. Een ander voorbeeld vinden we in 2 Kor 12:7, daar wordt gesproken over een engel van Satan. Of 2 Kor 11:14, waar Satan zich voordoet als een engel van het licht, wat meteen het beeld geeft dat er allerlei verschillende engelen zijn. Dat klinkt toch heel anders dan allerlei verschillende boodschappers. Engelen zijn door de tijd heen

Een leven in dankbaarheid & vertrouwen

mystieke wezens geworden waar iedereen een ander beeld bij heeft, maar een boodschapper is een boodschapper. Sommige zijn gestuurd door God, andere niet.

Boodschapper (aggelos) wel een engel (2x):

Lk 2:9	ΚΑΙ kai en	ΙΔΟΥ idou neem-waar !	ΑΓΓΕΛΟΣ aggelos boodschapper	ΚΥΡΙΟΥ kuriou van-Heer	ΕΠΕΣΤΗ epestē stond-bij	ΑΥΤΟΙΣ autois hen	ΚΑΙ ΔΟΞΑ kai doxa en heerlijkheid	ΘΕΟΥ theou van-God	
	EN, ook vgw G2532	WAARNEEMEN wg HO II act 2 ev G1492	BOODSCHAPPER zn, 1nv ev m G32	BEZRACHTIGER, heer zn, 2nv ev m G2962	OP-STAAAN staan-bij, aanstaande-zijn wg FE vt act 3 ev G2186	ZELF, id, hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 3nv mv m G846	EN, ook vgw G2532	TOESCHIJVEN, heerlijkheid zn, 1nv ev v G1391	PLAATS God zn, 2nv ev m G2316
		ΠΕΡΙΕΛΑΜΨΕΝ perielampsen omstraalt	ΑΥΤΟΥΣ autous hen	ΚΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ kai ephobēthēsan en zij-werden-bevreesd	ΦΟΒΟΝ ΜΕΓΑΝ phobon megan vrees grote				
		RANDOM-SCHIJVEN, om-stralen wg FE - act 3 ev G4694	ZELF, id, hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 4nv mv m G846	EN, ook vgw G2532	VREZEN wg FE vt pas 3 mv G3399	VREES zn, 4nv ev m G5401	GROOT bn 4nv ev m G3173		
Mt 2:19	ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ teleutēsantos van-overlijdende	ΔΕ de echter	ΤΟΥ tou de	ΗΡΩΔΟΥ hērōdou Herodes	ΙΔΟΥ idou neem-waar !	ΑΓΓΕΛΟΣ aggelos boodschapper	ΚΥΡΙΟΥ kuriou van-Heer	ΦΑΙΝΕΤΑΙ phainetai verschijnt	ΚΑΤ kat overeenkomstig
	BEËINDIGEN, overlijden wg FE - act 2nv ev m G5053	ECHTER vgw G1161	DE / HET L 2nv ev m G3588	HERODES zn, 2nv ev m G2264	WAARNEEMEN wg HO II act 2 ev G1492	BOODSCHAPPER zn, 1nv ev m G32	BEZRACHTIGER, heer zn, 2nv ev m G2962	VERSCIJVEN wg HO II mid 3 ev G5316	HEERWAARTS, tegen (2), overeenkomstig (4) vzt G2596
	ΟΝΑΡ onar droomtoestand	ΤΩ tō aan-de	ΙΩΣΗΦ iōsēph Jozef	ΕΝ en in	ΑΙΓΥΠΤΩ aiguptō Egypte				
	TRANCE, droomtoestand zo andere G3677	DE / HET L 3nv ev m G3588	JOZEF zo elgen vzt G2501	IN EGYPTE vzt G1722	EGYPTE zn, 3nv ev v G125				

Boodschapper (aggelos) geen engel (2x):

Jak 2:25	ΟΜΟΙΩΣ homiois evenzo	ΔΕ de echter	ΚΑΙ kai ook	ΡΑΑΒ raab Rachab	Η hē de	ΠΟΡΝΗ pornē ontuchtige-vrouw	ΟΥΚ ouk niet	ΕΞ ex van-uit	ΕΡΓΩΝ ergōn werken	ΕΔΙΚΑΙΩΘΗ edikaiōthē werd-gerechtigd	ΥΠΟΔΕΞΑΜΕΝΗ hupodexamenē gastvrij-ontvangende
	GELIJKEND-ALS, evenzo bijv G3668	ECHTER vgw G1161	EN, ook vgw G2532	RACHAB zo elgen vzt G4460	DE / HET L 1nv ev v G3588	ONTUCHTIGE-VROUW zn, 1nv ev v G4204	NIET bijlv ontk abs vzt G3756	VAN-UIT vzt G1537	WERK zn, 2nv mv o G2041	RECHTVAARDIG-veroorzaken, rechtvaardigen wg FE vt pas 3 ev G1344	ONDER-ONTVANGEN, gastvrij-omvangen wd FE - mid 1nv ev v G5264
	ΤΟΥΣ tous de	ΑΓΓΕΛΟΥΣ aggelous boodschappers	ΚΑΙ kai en	ΕΤΕΡΑ hetera in-andere	ΟΔΩ hodō weg	ΕΚΒΑΛΟΥΣΑ ekbalousa uitdrijvende					
	DE / HET L 4nv mv m G3588	BOODSCHAPPER zn, 4nv mv m G32	EN, ook vgw G2532	VERSCHILLENDE, id, ander ⁹ zo elgen vzt G2057	WEG zn, 3nv ev v G3596	UIT-WERPEN, uitwerpen, uitdrijven, uithalen wd HO II act 1nv ev v G1544					
2Ko 12:7	ΚΑΙ kai en	ΤΗ tē in-de	ΥΠΕΡΒΟΛΗ hyperbolē overtreffendheid	ΤΩΝ tōn van-de	ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ apokalypseōn onthullingen	ΔΙΟ dio daarom	ΙΝΑ hina opdat	ΜΗ mē toch-niet	ΥΠΕΡΑΙΡΩΜΑΙ huperairōmai dat-ik-mij-zal-verheffen	ΕΔΟΘΗ edothē werd-gegeven	
	EN, ook vgw G2532	DE / HET L 3nv ev v G3588	OVER-WORP, overtreffendheid zn, 3nv ev v G5236	DE / HET L 2nv mv v G3588	VANAF-BEDEKking, onthulling zn, 2nv mv v G602	DOOR-WELK, daarom vgw G1352	OPDAT vgw G2443-G3363	TOCH-NIET part ontk vwd G3361-G3363	OVER-HEFFEN, zich-verheffen ww HO II mid 1 ev G5229	GEVEN wg FE vt pas 3 ev G1325	
	ΜΟΙ moi aan-mij	ΣΚΟΛΟΥ skolops splinter	ΤΗ tē in-het	ΣΑΡΚΙ sarki vlees	ΑΓΓΕΛΟΣ aggelos boodschapper	ΣΑΤΑΝΑ satana van-Satan	ΙΝΑ hina opdat	ΜΕ mē mij	ΚΟΛΑΦΙΖΗ kolaphizē dat-hij-met-vuisten-zal-slaan	ΙΝΑ hina opdat	ΜΗ mē toch-niet
	IK, mij vp 1 3nv ev G3427	SPLINTER zn, 1nv ev m G4647	DE / HET L 3nv ev v G3588	VLEES zn, 3nv ev v G4951	BOODSCHAPPER zn, 1nv ev m G32	SATAN zn, 2nv ev m G4967	OPDAT vgw G2443	IK, mij vp 1 4nv ev G3185	GETUCHTIGD-VANAF-maken, met-vuisten-slaan ww HO II act 3 ev G2852	OPDAT vgw G2443-G3363	TOCH-NIET part ontk vwd G3361-G3363

ΥΠΕΡΑΙΡΩΜΑΙ
huperairōmai
dat-ik-mij-zal-verheffen[~]
OVER-HEFFEN, zich-verheffen ww HO II mid 1 ev G5229

Let dus ook op! Want hoe kan je nou weten welke boodschapper van God komt? Bestudeer de Bijbel en onderzoek het zelf.

Evangelie

Vertaalwoord van 'euaggelisamenou' wat betekent 'brengen goed bericht'. In de NBV is het bijvoorbeeld goed vertaald in 1 Thessalonicenzen 3:6 (NBV) "Maar nu is Timoteüs teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde..."

Evangelie had (gewoon) vertaald kunnen worden met 'goed nieuws' of 'goed bericht'.

Genade (bron: www.goedbericht.nl)

Eén van de grote motto's van de Reformatie luidt: Sola Gratia (= alleen genade)! Maar wat is genade? Het Hebreeuwse woord voor genade is 'chen'. Ons woord 'gein' is daarvan afgeleid. Het Griekse woord voor genade is 'charis' en dat is afgeleid van 'chairō', hetgeen 'vreugde' betekent. Puur vanuit de afleiding van het woord betekent genade: dat wat blij maakt of vreugde geeft. Genade maakt blij. Maar hoezo? Wat is vanuit Bijbels oogpunt karakteristiek voor genade? Genade staat voor: 'om niet' of 'gratis'.

23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden OM NIET gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
-Romeinen 3-

3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. 5 Hem echter, die NIET WERKT, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid...
-Romeinen 4-

6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
- Romeinen 11-

Hel

De hel is een vertaalwoord van Hadou/Hades en geennan/GEHENNA. Beide worden/werden vertaald met hel. "Werden" omdat diverse moderne vertalingen zelf deze correctie al hebben doorgevoerd. Gehenna is namelijk een plaats en had dus niet vertaald moeten worden. Het was de vuilverbrandingsplaats buiten Jeruzalem, momenteel een park waar je kunt gaan wandelen en picknicken.

Hadou betekent letterlijk het onzienlijke. In het OT wordt daar het woord 'b-shaul' gebruikt, in de Bijbel vaak vertaald met graf of dodenrijk, maar feitelijk betekent het 'het onzienlijke'.

Er wordt ook uitleg bij gegeven:

>>Psalm 6:6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?

>>Prediker 9:10 ...want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

Hemel

Vanuit de kerkgeschiedenis zijn hier talloze afbeeldingen van gemaakt met de meest uiteenlopende uitleg. De Bijbel laat 3 betekenissen zien van het woord hemel:

- 1) De lucht (waar de vogels vliegen)
- 2) De sterrenhemel (wat wij het heelal noemen)
- 3) De plaats waar God woont

Kerk

De meeste mensen zullen bij dit woord denken aan een instituut of eigenlijk aan een heleboel verschillende instituten/organisaties. Echter, het betreft een vertaalwoord van 'ekklesia'. Vaak in de context dat God hen uitgeroepen heeft, apart heeft gezet. Maar in Handelingen 19:32 gaat het om een gewone groep 'uitgeroepen' en de vertalingen kiezen daar dan ook voor een andere vertaling:

NBV: "Daar schreeuwde de menigte inmiddels van alles door elkaar, want er heerste grote verwarring en de meeste mensen wisten niet eens waarom ze bijeengekomen waren."

Met name het laatste deel van deze zin maakt het duidelijk.

DE KERK is mensenwerk. Waarom? Omdat we als 'uitgeroepen'/'ekklesia' maar één hoofd hebben. Kolossenzen 1:12-20. "... 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de ekklesia..." of Efeziërs 5:23.

Christus is het hoofd, wij, de ekklesia, Zijn lichaam. Binnen dat lichaam is geen hiërarchisch onderscheid, zoals dat nu bij de meeste kerken wel het geval is. We zijn allen uitgeroepen en een ieder heeft zijn/haar gave, naar de wil van God, maar daarin is geen heersende hiërarchie, er kan wel sprake zijn ondersteunende rol en daaruit voortvloeiend gezag wat verkregen wordt. Je zou dan kunnen spreken van een functionele hiërarchie, natuurlijke leiders bijvoorbeeld. Maar er daarbij geen sprake van roemen (Romeinen 3:27). Er is maar één hoofd en dat is Christus, daaronder zijn wij allen gelijk.

Zonde

Zonde is "doel missen". Het grondtekstuele woord is 'hamartia' en betekent letterlijk 'missen'.